

Bewustzijn en Intentie

Ik wil graag uitleggen hoe belangrijk het is voor de mens om wezenlijk bewust te worden. Het lijkt zo logisch en we worden ook steeds bewuster, maar we moeten beseffen dat het eigenlijk ook niet iets vrijblijvends is. Wanneer wij niet bewust worden, dan blijven wij in herhaling vallen en komen wij en de evolutie van het leven niet verder op de Aarde. Dat is al miljoenen jaren het geval.

De evolutie vormt zich als een spiraal. Zoals de zaden van een zonnebloem spiraalvormig geplaatst zijn. Zoals de planeten meebewegen met de Zon door de Melkweg. Van dichtbij lijkt het een cirkel, maar in feite is alles een spiraal. Wij blijven in cirkels rondlopen, totdat we daaruit spiralen met een hoger bewustzijn. Het natuurlijk leven is gericht op verruiming van bewustzijn.

Onze intentie moet erop gericht zijn om bewust te worden. Wanneer ons bewustzijn ruim genoeg is, kunnen wij werkelijk mens worden en in vrede gaan samenleven. Wanneer wij bewust zijn kunnen wij onze intentie beter richten. Wij moeten leren begrijpen hoe belangrijk intentie is in dit proces van bewustzijnsverruiming. Bewustzijn en intentie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voorspellingen

Een tussenstap maakt wellicht duidelijk hoe intentie werkt in ons leven. Ik wil uitleggen hoe het kan dat mensen voorspellingen doen die uitkomen. Wat doet een 'waarzegger'? Hij of zij kijkt in de toekomst, maar waar kijkt de paragnost dan naar? Er wordt gekeken naar 'het veld', soms aangeduid met het Akasha veld maar evengoed het bewustzijnsveld of het intentieveld.

Te zien zijn de verschillende scenario's die voorliggen richting de toekomst. De vrije wil kan alles nog veranderen, maar er is een meest voor de hand liggend scenario dat voorspeld kan worden. De toekomst staat niet vast, de vrije wil en dus de intentie kan zaken veranderen. De paragnost kijkt naar het intentieveld en ziet wat het bewustzijn wil. Willen mensen vrede of willen ze oorlog?

Intentie

Wanneer de mensen bewust zijn en bewust kiezen, een duidelijke bewuste intentie hebben, dan kunnen de mensen de toekomst sturen. Dat gebeurt nu continu, maar grotendeels onbewust. Dat is het grote verschil tussen onbewust en bewust zijn. Onbewust laten wij ons leiden door instincten en emoties. Dat is echter onze basis uit de dierenwereld. Wanneer wij mens worden door bewust te zijn verandert alles.

De menselijke beschaving is zeer dun. In het zogenaamde vrije westen hebben wij het goed, maar als een supermarkt een hoge korting biedt dan gedragen wij ons als neanderthalers die elkaar de kop inslaan. We vliegen naar de maan, maar eten microplastics. We zitten in de rat-race en willen een trede hoger op dezelfde ladder van succes, status, geld en macht. Erbij horen.

Bewust Zijn

Om de toekomst te sturen moet je dus een specifieke intentie het veld insturen. En om een specifieke intentie het veld in te kunnen sturen moet je bewust zijn. Zo zuiver mogelijk. Met vallen en opstaan. Maar het is dus ontzettend belangrijk om te werken aan bewustwording. Je best doen is niet goed genoeg. Het is hard werken om bewust te worden. De moed hebben om te zien voor wat het leven is.

Wegkijken van de minder leuke dingen in het leven helpt de evolutie niet. Blijven hangen in je eigen overtuigingen zonder zelfreflectie toe te passen maakt de wereld niet vredelievender. Je kunt niet bewuster worden wanneer je niet jouw eigen schaduwkanten onderzoekt en leert over jouw onbewuste toepassing van instincten en emoties. Welke trauma's draag je met je mee en vier je bot op jezelf en anderen?

De reis

Het is belangrijk om te beseffen dat je nooit uitgeleerd bent. Dat je nooit volledig bewust zal zijn in dit leven. Dat je geen bestemming zult bereiken, omdat je het hele leven zult reizen en nooit ergens definitief aankomen. Het is ook juist de reis die het leven zo leuk maakt. Een reis naar een ruimer bewustzijn. Geenszins een gemakkelijke weg, het wordt er zeker niet makkelijker op.

Maar minder zaken zullen je overkomen, omdat je bewustzijn op zaken is voorbereid. Je bent dan vrijer en beweeglijker. Het hele leven zien is pittig, zeker als de meerderheid nog onbewust is. Dan zou je willen schreeuwen dat het anders kan, zoveel beter kan. Omdat jij dat ziet. Maar ieder mens heeft een eigen proces en tempo. Iedereen moet ergens beginnen. En een stukje opschuiven.

De kracht in jezelf

Besef dat het puur om jou gaat. Jij hebt de wereld en de evolutie niet in de hand. Het enige wat je echt kunt doen is jouw eigen bewustzijn verruimen. Hoe meer je dat doet, hoe intenser je dat beleeft, des te groter jouw impact op het geheel. Dat is de weg naar binnen. Zo werkt de evolutie van bewustzijn. Niet door wat ik schrijf en wat jij leest. Dat is hooguit wat inspiratie. Het gaat om jou.

Wanneer veel mensen bewuster worden gaat het als vanzelf. Dan maken we een sprong. Maar ook één mens kan een verschil maken. Wanneer die pure liefde wordt aangeboord en de verbinding ontstaat met het ware Zelf, dan zal het leven zelf ons de hand reiken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook flinke sprongen maken. Intentiekracht vanuit een Bewust Zijn. Liefde voor het leven.

Nico Cost, 25 februari 2024