

## **De Buitenaardsen**

Zou jij in paniek raken als bekend werd dat de buitenaardsen bestaan en zich al langer onder de mensen begeven? Ik niet en ik denk dat heel weinig mensen in paniek zouden raken door deze mededeling. Als ze hier allang zijn, dan is er blijkbaar geen probleem. Als ze hier komen, dan hebben ze geen kwade bedoelingen. Er zijn meer kansen dan bedreigingen gezien ze in alles verder moeten zijn dan wij, dus ook in moreel opzicht en qua verantwoordelijkheid voor het leven in dit universum.

Wie natuurlijk wel in paniek zullen raken zijn de kolonisten en slavendrijvers van deze wereld. Die zullen hun positie ondermijnd zien worden en doodsbang blootgesteld te worden als zijnde de werkelijke bedreiging voor de mensheid op Aarde. Dat zijn dezelfde mensen die de hele wereld bang hebben gemaakt met bijvoorbeeld Pearl Harbor, 9/11 en meer recent Corona. Natuurlijk zullen die paniek zaaien en er alles aan doen om die buitenaardsen te demoniseren zodat er strijd kan plaatsvinden.

In die zin zal er wel degelijk paniek zijn, maar niet omdat de mens niet klaar zou zijn voor contact met buitenaardsen. Wij zijn meer dan klaar daarvoor, omdat we dan eindelijk verlost kunnen worden van die duivelse invloeden. De hele wereld ziet de verrichtingen van de VS, Israël, het UK, de EU, het WEF, de WHO en de UN. Zelfs de westerse volkeren zijn het zat om continu gemanipuleerd te worden. Langzaam maar gestaag wordt iedereen wakker. Buitenaardsen zullen dat proces versnellen.

### **Wij Aardbewoners**

Het grappige is dat wij in feite ook buitenaardsen zijn. Het leven op Aarde komt van buiten de Aarde. Heel vergelijkbaar met de conceptie zijn kometen als spermacellen op moeder eicel Aarde terechtgekomen om leven te geven. Overal in het universum is leven en wij zijn daarmee verbonden. Onze zielen strekken zich uit over het hele universum. Ons aards bewustzijn is bezig zich te ontwikkelen en dat doen wij het beste door ons niet te beperken tot onszelf en de Aarde, maar juist naar buiten kijken.

De mensheid is niet het eindpunt of sluitstuk van de evolutie, net als dat we erachter moesten komen dat de Aarde niet het middelpunt ergens van is. We zijn slechts een schakel in de evolutie en hebben een rol te spelen. We moeten een weg af te leggen om die rol in te kunnen vullen voor het geheel. Het zou goed zijn als we daarin fysieke begeleiding krijgen na zoveel jaren spirituele begeleiding. Dan wordt het concreter en kunnen meer mensen sneller bewuster worden.

De duivels onder ons zien dat natuurlijk helemaal niet zitten. Zij hebben al zolang hard gewerkt om ons dom te houden door de geschiedenis te verdraaien of weg te poetsen. Zij hebben geen baat bij een verlicht volk dat hen niet nodig heeft. De duivels zijn bang en hebben angst nodig om te kunnen blijven heersen. Die buitenaardsen zullen alles voor hen verpesten. De duivels zullen er alles aan doen om de buitenaardsen te demoniseren zodat de mensen zich tegen hen keren.

## **Gevaarlijk**

Er zijn natuurlijk veel verhalen en gedachten dat buitenaardsen gevaarlijk (kunnen) zijn. Dat zijn verhalen die niet gesteund worden door feiten. Mensen verzinnen allerlei verhalen en hoe de waard is vertrouwd hij zijn gasten. Ja, als wij mensen naar een andere planeet zouden reizen en daar contact zouden maken, dan zou dat heel gevaarlijk zijn. Het is maar goed dat wij mensen dat nog niet kunnen, want dan krijg je die verhalen zoals bedacht in Avatar. Daar zijn wij geenszins klaar voor.

Het verhaal over de Anunnaki is ook zo fantastisch. Zij kwamen met een ruimteschip naar de Aarde om ons goud te delven. Ze hebben zichzelf gekruist met apen om mensen te kweken die het goud konden delven. Dus je hebt buitenaardsen die met lichtsnelheid naar Aarde komen, dan jaren bezig zijn met kruisen en dan jaren wachten op dat het goud gedolven is. Ze hebben blijkbaar niet de apparatuur om dat zelf even in een ogenblik te doen. Wie verzint zo iets. Platte Aarde mensen?

Buitenaardsen die lichtjaren ver kunnen reizen moeten veel verder zijn dan de mensheid in zowel techniek als beschaving. Als we daar bang voor moeten zijn, dan zouden we dagelijks in ons broek moeten poepen uit angst voor onze aardse overheersers. Als iets gevaarlijk is, dan zijn het wel de duivels die hier rondlopen. Of zijn die westerse leiders misschien de buitenaardsen die ons overheersen. Hebben die niets beters te doen dan omslachtig spelletjes spelen op dit kleine planeetje.

## **Valse hoop**

De buitenaardsen voorkomen dat de mensheid zichzelf en de planeet vernietigt door in te grijpen bij kernrampen en nucleaire dreiging. Geloof je dat echt zelf? Waarom zouden ze? Alsof de Aarde zo belangrijk is. Alsof er niet miljoenen Aardeplaneten zijn waarop ditzelfde evolutionaire proces zich afspeelt. Mensen verzinnen teveel verhalen. Het is ook valse hoop en een poging om zelf niets te hoeven doen. Gaan we zitten wachten op buitenaardsen om onze vuile klusjes op te knappen?

Gaan we bidden tot God om de mensheid beter te maken of moeten we zelf ontzettend hard aan het werk om onszelf eens te gaan ontwikkelen? Wat nu als God niet bestaat? Wat nu als buitenaardsen niet bestaan? Zullen we dan niet alles in het werk moeten stellen om zelf bewust te worden. En als ze wel bestaan, dan nog moeten we het zelf doen. Niemand gaat het voor ons doen, zo werkt het nergens in de natuur en evolutie van het leven. Wakker worden!

De enige uitweg uit onze ellende is door bewust te worden. Stoppen met de emotionele angstporno. Verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons eigen gedrag. Gaan zien wat er werkelijk aan de hand is. Innerlijk krachtig worden door een juist moreel besef en verbinding met de eigen ziel. Niet meer afgaan op zogenaamde leiders in de politiek, media, wetenschap of religie. Je kunt alleen zelf groeien en mens worden. Dat is onze 'opdracht', onze rol in het geheel.

Nico Cost, 19 december 2024