

De ontbrekende schakel

Er zijn nogal wat theorieën over hoe de mens op Aarde is gekomen. Religies beweren dat God de mens heeft geschapen, als vanuit het niets zijn alle soorten op Aarde neergezet. De wetenschap gelooft in de evolutietheorie die stelt dat soorten voortkomen uit soorten en in ons geval dat wij voortkomen uit apen. In het alternatieve circuit wordt de mogelijkheid besproken dat buitenaardsen verantwoordelijk zijn voor de mens op Aarde door genetische manipulatie.

Wanneer ik naar de natuur kijk, dan zie ik nergens iets ontstaan uit niets. Er is altijd iets waarmee iets begint. In het geval van een mens begint dat met de samensmelting van de mannelijke spermacel met de vrouwelijke eicel. Een soort big bang waarmee een nieuw leven aan kan treden. Die cellen dragen een programma met zich mee en weten exact wat ze moeten doen om uit te groeien tot een mens. De energie die voor de groei nodig is wordt verkregen uit voeding. Het idee dat een god de mens scheidt vanuit het niets wordt niet gestaafd door de natuur.

De evolutietheorie wordt wel gestaafd door de natuur, want wanneer we kijken naar de opeenvolging van soorten dan zien we duidelijke overeenkomsten en overgangen. Onze hersenen bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit een deel wat overeenkomt met reptielen en een deel wat overeenkomt met zoogdieren. Dat laatste deel is voortgebouwd op dat eerste deel, wat we terug zien in de natuur door archeologisch te begrijpen dat zoogdieren ná reptielen op Aarde zijn gekomen.

Maar we begrijpen natuurlijk meer niet dan wel. Er zijn genoeg ontbrekende schakels en die werpen veel meer vragen op dat we tot nu toe antwoorden hebben kunnen produceren. In ons onderzoek nemen we van alles aan en bouwen op die aannames voort. Maar de vraag is natuurlijk altijd of zo'n aanname wel juist is of in hoeverre zo'n aanname juist is. Waarbij mensen er nu niet zo om bekend staan om toe te geven dat ze het niet bij het juiste eind hadden.

Een fantastisch verhaal is dat van de Anunnaki, dat meent een verklaring te geven van een ontbrekende schakel in ons DNA. Want hoewel we grotendeels een overlap hebben in het DNA met dat van apen, lijkt er een ontbrekende schakel te zijn. Het buitenaardse ras de Anunnaki zou naar Aarde gekomen zijn voor grondstoffen. Om die te delven zouden ze apen genetisch gemanipuleerd hebben met hun eigen DNA. Hun creatie zou de mens zijn om hen als slaaf te dienen.

Religies hebben goden bedacht. Alternatieven hebben buitenaardsen bedacht. Zelfs de wetenschap verzint van alles. Mensen zijn zeer creatief als het gaat om verhalen bedenken. De Anunnaki komen van lichtjaren ver met een ruimteschip naar de Aarde en creëren dan een primitief wezen dat grondstoffen gaat delven. Alsof ze niet de apparatuur hebben om dat efficiënt en effectief zelf even te doen. Tja, voor menigeen is de Aarde plat. Doch een paar honderd jaar geleden draaide de Zon ook om de Aarde en ging daar maar eens tegenin.

Maar er is wel die ontbrekende schakel. Hoe zit dat dan? Hoe zou die evolutie dan wel in z'n werk gaan? Zou God het programma hebben geschreven dat in ons DNA zit? Is er wellicht een deel van veel verhalen waar, maar kunnen we het kaf niet van het koren scheiden omdat er nogal wat ruis op de lijn zit?

Zou de mens een door God gemaakt programma ooit kunnen begrijpen? Moeten we dat willen? Wat zou dat ons op kunnen leveren? Wat is eigenlijk ons doel in dit universum? Wat is eigenlijk het doel van het leven, al het leven dat bestaat in dit universum? Ja, we zijn nieuwsgierig, dat is mens eigen. We zijn ook eigen-wijs. Creatief. Bedenkers van verhalen. Mijn verhaal is niets anders dan dat.

Zou het DNA dat alle levende wezens hier op Aarde in zich dragen hetzelfde programma zijn? Hetzelfde DNA, maar dan voor iedere soort toegespitst op wat die soort te doen heeft. Een DNA als programma dat zichzelf steeds verder uitpakt al naar gelang de evolutie en dus opeenvolging van soorten voortschrijdt. Zo slim kan het zijn. Intelligent, niet artificieel maar natuurlijk. En waarom zou het dan geen sprongen kunnen maken tussen soorten? Dan is er toch geen ontbrekende schakel, dan moet het precies zo zijn.

We weten nog zo weinig van het DNA. Als we dat DNA al ooit volledig kunnen doorgronden. Want welke rol speelt bewustzijn bij het DNA? Heeft DNA ook een kwantummechanica component? Staat individueel DNA op één of andere manier ook in contact met het DNA van een soort of het DNA van al het leven? Kan een niet-levend element óók een soort van DNA in zich dragen wat wij nog niet als zodanig herkennen?

Kan een soort zich gestaag ontwikkelen en dan opeens een sprong maken? Hoe gaat dat dan? Genoeg verhalen gemaakt. Genoeg verhalen in de maak.

Nico Cost, 30 mei 2024