

De Spirituele Oorlog

In dit artikel wil ik het hebben over de spirituele oorlog die gevoerd wordt. Hiermee wil ik niets afdoen aan de fysieke oorlog die gevoerd wordt, want die is gruwelijk voor zoveel onschuldige mensen op onze planeet. De wereld lijkt gek geworden, mijn wereld lijkt gek geworden. Het Westen is totaal de weg kwijt, het lijdt aan een collectieve hersenziekte.

De lieden die van agenda's houden hebben hun hand al meerdere keren overspeeld. Iedere keer maken ze het erger. Ze hebben allang verloren, maar in hun blinde haat nemen ze nog zoveel als mogelijk mensen mee hun hel in. Hun volgers, hun trouwe dienaren in overheidsfuncties, hebben nog niet door dat ze verraden zijn. De wal moet het schip keren.

Spiritualiteit is de fundering van iedere religie, van alle wetenschap en van het hele leven. Alles is spiritueel, omdat alles met alles is verbonden. We zijn één levend organisme in de materie en worden geleid door één bewustzijn. Ons universum bestaat uit vele atomen die organen vormen die samenwerken. Het is één lichaam, met één ziel.

Het jaar 2024 is een minuscuul ogenblik in miljarden jaren evolutie. De mensheid heeft al zoveel leed meegemaakt. Al zoveel leed veroorzaakt. Duizenden jaren geschiedenis tonen ons wat wij waren en wat wij zijn. Miljoenen jaren met herhalende cycli waarin wij telkens opnieuw een poging wagen uit onze ellende te kunnen stappen. En we blijven woekeren.

Is het wel aan ons om wezenlijk te kunnen veranderen? Wanneer een nier niet functioneert, dan kan het lichaam die nier afstoten. Die nier kan zichzelf ten dele helen, maar is uiteindelijk afhankelijk van 'het grotere plan'. Het éne bewustzijn ontvouwt het plan voor de nier en in de evolutie ligt al vastgelegd of die nier in de toekomst nog een functie heeft.

De mensheid moet in die zin afwachten wat er in het verschieft ligt. De vraag is in hoeverre bewustzijn op lagere niveaus een rol speelt in het grotere plan. Want wellicht is er wisselwerking en dus invloed mogelijk. Misschien wordt dat juist verwacht van ons. Hoe zou dat dan werken? Wat kunnen wij doen, wat kunnen wij bijdragen? Zijn wij het waard?

De realiteit is echter dat er dagelijks mensen worden vermoord door gewetenloze soortgenoten. Wanneer de bommen om je oren vliegen ga je niet zitten mediteren en kun je niet liefdevol naar de hele mensheid kijken. Is dat een test? Is alles een test? Is alles een illusie? Zijn alle facetten nodig in de evolutie? Wat is in godsnaam het grote plan?

Wanneer de kankercellen in het lichaam worden bevochten door de lymfocyten, dan gebeurt dat diep in de materie. Spiritueel vindt er een ander proces plaats, namelijk de bewustwording die behoort bij dat materiële gevecht. Een leven verandert wanneer de kanker overleeft wordt. Blijkbaar was de kanker nodig voor die verandering. Of niet?

De cellen en lichamen die dood gaan aan kanker zijn onderdeel van het bewustwordingsproces, omdat er ook cellen en lichamen de kanker overleven. Het spirituele proces overstijgt het materiële proces. Het spirituele proces is collectief en het materiële proces is individueel. Ons individuele leven is kort, zeer kort.

Het universele bewustzijn is bezig de kanker te bestrijden. Het is óók bezig het hele lichaam bewuster te maken. De mensheid zit er middenin. Er zijn 'foute' mutaties die ellende veroorzaken. We wachten op 'goede' mutaties. En we hebben géén controle. Het is niet aan ons. We kunnen hooguit verbinding maken met dat éne bewustzijn. Wat zegt het ons?

Ik heb niet de antwoorden, maar vooral de vragen. Mijn antwoorden zijn niet die van jou. Mijn vragen zijn ook niet jouw vragen. Mijn bespiegelingen zijn voor mijzelf. Ik heb niets te doen, niet in spirituele zin. En toch. We zitten met elkaar in een spirituele oorlog. Mutaties die zichzelf niet kennen. We doen maar wat. In alles. De weg kwijt.

Hoe zekerder men het weet, des te gevaarlijker het wordt. Religie en wetenschap weten het zeker, ze hebben gelijk. Zijn er feiten die ons naar vrede leiden? Kan er op celniveau vrede uitbreken of komt dat voort uit een hoger bewustzijn? Hoe wordt de kanker 'verslagen'? Vindt de mensheid het lastig om slechts een kleine rol van betekenis te spelen in het universum?

Leven wij in twee werelden, de materiële én de spirituele wereld? Wat hebben wij in dat geval te doen in die spirituele wereld? Wat is onze rol in die spirituele oorlog die gevoerd wordt? Wat is mijn rol en wat is die van jou? Moeten wij iets? Maakt het een verschil? Wat heeft het universum ons te vertellen? Wie luistert daarnaar? Wie is in dienst van ons universum?

Nico Cost, 10 augustus 2024