

Een Open Brief aan alle Westerse Politici

Ik moet iets bekennen, namelijk dat ik de laatste tien jaar niet meer heb gestemd bij verkiezingen. De reden is simpel, ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik schrijf nu wel deze open brief, maar eigenlijk verwacht ik daar niets van. Ik denk dat deze brief nauwelijks gelezen zal worden door politici. Zeker niet gelezen als politici het idee hebben dat ik een ander wereldbeeld heb en mijn visie niet past bij waar zij in geloven. Maar wie weet, wellicht zijn er politici die toch deze brief helemaal uitlezen en dat proberen te doen met een open geest. Het zou geweldig zijn als dat juist politici zijn die er heel anders over denken dan ik.

Beste Volksvertegenwoordiger,

Ik zou niet graag in uw schoenen staan. Overal zijn brandhaarden, zijn de meningen tot op het bot verdeeld, staan welzijn en welvaart onder grote druk en lijkt de toekomst een zwart gat.

1. De situatie is beroerd

Hier wil ik een eerste punt maken. Ik weet dat sommigen het wel mee vinden vallen, dat zijn de positief ingestelde mensen onder ons. "Het loopt allemaal niet zo'n vaart en we zijn met de goede dingen bezig." Maar laten we onszelf en elkaar niet voor de gek houden, die situatie is ernstig en niemand van ons had vijf jaar geleden kunnen bedenken hoe slecht we er nu voor zouden staan. Ik vind het belangrijk dit te onderkennen met elkaar, omdat deze situatie niet uit de lucht is komen vallen.

Onlangs zijn er verkiezingen geweest in Tunesië. De uitslag stond al vast en dit was de belangrijkste reden dat de opkomst slechts 28% was. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek en de overheid. Dat zien we in alle landen. Landen met een hoge opkomst hebben betere propaganda om de mensen te laten geloven dat ze keuze hebben. Ja, met deze zin heeft u wellicht al genoeg gezien en wilt u afhaken. Maar daarmee gaan de problemen niet weg en lossen we niets op.

2. Eerlijk kunnen zijn

Mijn tweede punt is dat we het monster in de bek moeten kijken. Politiek en overheid worden niet meer vertrouwd en het heeft geen zin meer om weg te kijken of smoesjes te verzinnen. We moeten eerlijk willen kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. Maar dit is zo'n beetje het moeilijkste wat er is. We weten wat er gebeurt met mensen die aan de bel trekken en tegen het narratief ingaan. Ze worden gecancelled of zelfs vermoord. Probeer dan maar eerlijk te zijn en tegen de groep in te gaan.

Angstcultuur is geen zeldzaam fenomeen meer bij enkele organisaties, maar inmiddels wijdverspreid in heel de wereld. Herkent u dat bij uzelf en in uw partij? Los van of u daar iets mee zou moeten doen, ziet u het? Want als u het niet ziet, of niet wilt zien, dan heeft verder schrijven en lezen waarschijnlijk geen zin. Pas als u even een paar stappen wegzet van de groep kunt u de groep goed waarnemen. Dat is namelijk ook wat er gebeurt als mensen met pensioen gaan of ontslagen worden.

Wanneer mensen niets meer te verliezen van de groep, omdat ze er niet meer toe behoren, dan zijn ze vrij om daar eerlijk over te zijn, naar zichzelf en naar buiten. Stel

dat u niet meer in de partij zit, zelfs niet meer in de politiek werkzaam bent. Wat ziet u dan? Als u met mensen op straat spreekt, wat zeggen zij dan, als ze eerlijk kunnen zijn? U mag het, nu u vrij bent, het met hen eens zijn. Want links en rechts zult u horen dat er geen vertrouwen is.

De polarisatie in alles is nog nooit zo groot geweest. Het is nu zo erg, dat de bubbels niet meer met elkaar praten om te zien of er iets gezamenlijks is. Zelfs goede voorstellen worden weggestemd omdat die 'andere kant' het heeft ingebracht. Ik vraag mij af of u dat ziet en kunt onderkennen. Als u in zo'n bubbel zit, dan zult u hoogstwaarschijnlijk dit wegwuiven en aangeven dat het aan die 'andere kant' ligt. U bent redelijk, u luistert en u weet wat te doen. Wat zegt die man op de straat?

3. De realiteit willen zien

Het derde punt is kijken naar de realiteit. Waar staan we als land en wereld? Hoezeer is het veranderd de laatste twintig jaar, economisch en sociaal. Zelfs in 'rijke' landen is de armoede in de 'onderklasse' toegenomen. De wereld is nog nooit zo onveilig geweest, nu met conflicten die kunnen uitmonden in een derde wereldoorlog. Enorme vervuiling zorgt voor gigantische zorgkosten. Ik denk dat u dit rijtje kunt aanvullen met nog veel meer ellende waar we in terecht gekomen zijn.

De vraag is natuurlijk hoe dit komt. En hier wijzen we naar anderen. Het zijn altijd anderen die voor ellende zorgen. Wij hebben niets gedaan. Blijkbaar waren wij niet in staat om samen met die anderen voor elkaar te zorgen. Mensen hebben helaas een kort geheugen. Alles, maar dan ook alles, heeft een voorgeschiedenis. Als we daar niet naar willen kijken, dan kan het niet anders dat wij in herhaling vallen en zaken alleen maar erger maken. Wie studeert er nog geschiedenis als rechten meer verdient.

4. Wie heeft er baat bij?

Wanneer we de geschiedenis goed bestuderen en zien welke krachten actief zijn, dan kunnen we de vraag proberen te beantwoorden wie er baat heeft bij gestelde doelen en specifiek handelen. 'Volg het geld' legt veel motivatie bloot. Wie verdient veel geld aan wapens? Wie heeft lucratieve deals gesloten? Wie wil meer macht naar zich toetrekken? Ja, dit kun je natuurlijk twee kanten op bekijken. Het is gemakkelijker om dat toe te schrijven aan de 'andere kant'.

Hier is de geschiedenis uiterst belangrijk, omdat deze laat zien hoe het echt in elkaar steekt. Tenminste, als die geschiedenis objectief verteld wordt op basis van aantoonbare feiten en bewijs. Hier gaat het echter grondig mis, want het lijkt wel of de bubbels er een eigen geschiedenis op nahouden. Als we niet eerlijk kunnen zijn, dan wordt onze realiteit alleen maar slechter. De realiteit zal altijd de fantasie inhalen. Dit is namelijk precies wat er nu gebeurt en dat moeten wij willen zien.

5. Onze eigen ervaring erbij halen

Dit vijfde punt moet eigenlijk gemakkelijk zijn. We hebben allemaal de ervaring met de leugens die de wereld in geholpen zijn door lieden met belangen. Er zijn zoveel schandalen geweest. Overheden die zaken achter hielden, zaken verdraaiden, logen en bedrogen. Er zijn talloze klokkenluiders die ernstige misstanden melden, maar

ook nietsontziend worden tegengewerkt. Voorbeelden die iedereen kent, zoals de zogenaamde massavernietigingswapens die er niet waren. U weet er vast meer te noemen.

De vraag is hier wie of welk land heeft de afgelopen honderd jaar de meeste leugens de wereld in geholpen? Welke landen hebben het meest baat gehad bij wat er verkondigd is als 'waarheid'? Welke landen profiteren het meest van wat er gebeurt en wie zitten er aan de knoppen? Hoe komen de rijke landen aan die rijkdom en wat hebben ze daarvoor moeten doen? Als ze dat honderd jaar hebben gedaan, zouden ze dat dan nog steeds doen? Als iemand tien keer heeft gelogen, wat is dat elfde verhaal dan waard?

6. Wie wil iets te verbergen?

In 2020 is de polarisatie wereldwijd enorm gestegen. Dit is nog steeds een taboe onderwerp. Onderzoek naar oversterfte wordt ernstig gefrustreerd. Wetenschappers die een andere mening dan het narratief verkondigen worden uitgesloten van het debat. Er is geen noodsituatie meer, dus waarom zou je nu zaken niet grondig willen uitzoeken. Temeer daar er ontzettend veel schade is geleden en dit nog steeds voortduurt. Wie heeft hier iets te verbergen en waarom zijn die krachten zo groot?

We zijn terug bij de angstcultuur, want alleen al dit ene specifieke voorbeeld toont aan hoezeer het mis is in onze samenleving. En wat we zien, is dat het niet tegen te houden is. Uiteindelijk komt altijd de waarheid boven tafel. Het is heel begrijpelijk dat degene die zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld belangenverstrengeling hopen dat zaken worden uitgesteld. De JFK documenten worden ook nog steeds achtergehouden. Dit zesde punt is een groot probleem. (Klopt, ik heb 'vier' niet genoemd.)

Heb ik inmiddels genoeg geschreven om in af te dwalen en om de rode draad niet te willen zien? U wilt geen dissident zijn. Of misschien ziet u nog niet wat er aan de hand is, namelijk een land en een wereld in verval. U ziet misschien nog niet dat het financiële systeem op instorten staat. Of u denkt dat er niemand op een rode knop zal drukken. Is er nog niet genoeg vreselijke haat in de wereld jegens elkaar, is dat besef nog niet in heel ons wezen doorgedrongen?

7. Wat zou u willen?

Het laatste punt, die mooie zeven. Een gelukgetal voor velen. Stel u heeft geluk en krijgt de kans om alles en iedereen weer bij elkaar te brengen. Hoe zou u dat doen? Wellicht probeert u dat al, maar heeft uw werkwijze nog geen succes. Wat zou u dan anders kunnen doen? Of moet die 'andere kant' eerst maar in beweging komen? Omdat zij nergens gelijk in hebben en u de waarheid in pacht heeft. Omdat u de geschiedenis wel kent en zij niet. Wiens belangen dient u eigenlijk? Eerlijk?

Ach, ik ben een dromer. Ik hoop dat mijn open brief iets positiefs kan brengen in de wereld. Mijn intentie zal zeker helpen, maar dat is niet genoeg. Ik ervaar dat we in een spiritueel conflict verwickeld zijn geraakt, een strijd tussen goed en kwaad. Alle mensen aan de goede kant en 'iets anders' aan die kwade kant. Dat kwade dat bezit heeft genomen van enkelen en dat zich via haat verspreid onder de mensheid. Dat kunnen we alleen bestrijden met liefde. Een zeer individueel gevecht.

Dat is precies wat ik van u vraag. Wilt u vechten tegen het kwaad? Nee, niet het kwaad bij die 'andere kant', maar het kwaad in uzelf. Geloof mij, het is er, het zit inmiddels in iedereen. Ook in mij. Ik vecht tegen het kwaad in mij en wil vooral liefde zijn. Ik wil eerlijk zijn. Niet de gemakkelijkste weg nemen, maar altijd naar de waarheid streven. Zelfs als ik daar alleen in sta. Geen praatjes om er vanaf te zijn, niet mezelf in slaap sussen. De realiteit zien en gewoon eerlijk zijn, tegen mezelf en anderen.

Het gaat alleen lukken als u afstand creëert en uzelf verheft in bewustzijn. Mentaal zullen de meeste mensen willen ontsnappen aan de pijn van de leugens. We zijn al zolang verdwaald. Met z'n allen, dat is wat het zo moeilijk maakt om daar als individu uit te stappen. We staan voor een spirituele uitdaging. Niets religieus, maar wel het verhogen van ons bewustzijn. Ik hoop dat u daar klaar voor bent. De wereld heeft u nodig en u heeft de wereld nodig. Ik hoop dat dit een aanzet is.

Leest u deze open brief over een maand nog eens om te ontdekken of er iets veranderd is.

Met vriendelijke groet,

Nico Cost, 18 november 2024