

## Geen Keuze

Heeft de Zon een keuze hoe de weg door de Melkweg afgelegd wordt? Heeft een boom een keuze hoelang deze blijft leven? Heeft een hert een keuze waar het voedsel vindt? Heeft een mens een keuze in welke mate het bewustzijn toeneemt?

Wij denken dat wij keuze hebben, maar dat is zeer betrekkelijk. Ja, natuurlijk kun je kiezen of je links of rechts afslaat. Echter hangt het hele leven daar niet vanaf. Nee, zelfs niet als je door die keuze zou sterven. Het individu gaat niet over de evolutie van de mens, ook al kan een individu wel invloed hebben op het collectief en dus de evolutie. Maar als dat zo is, dan is dat ook al ingegeven door die evolutie zelf.

De mens kan onmogelijk haar eigen evolutie bepalen, net zo min de Zon, een boom of een hert dat kan. Het wordt voor ons bepaald. Het staat bij wijze van spreken al in de sterren geschreven hoe de evolutie zal uitwerken. De mens echter is onzeker en zoekende, denkt dat ze de toekomst kan bepalen. De mens wil liefst zoveel als mogelijk controleren. De mens wil keuze hebben. Het idee dat wij geen keuze hebben roept angst op en daar lopen wij voor weg.

Religies hebben lange tijd een rol vervuld in het reguleren van de angst voor de toekomst. De angst voor de dood is in wezen hetzelfde als de angst voor het leven. Wanneer je kunt vertrouwen op God, dan hoef je niet bang te zijn. Maar de mens is in grote getale overgestapt van God naar wetenschap. Daarmee is er een zekerheid weggevallen en nu zijn we weer bang en proberen uit alle macht het leven in alle facetten te controleren.

We manipuleren het weer. We doen aan genetische manipulatie van ons voedsel. Steeds meer wetten en regelgeving moeten voorkomen dat iemand het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. In plaats van dat opleidingen maatwerk in creativiteit zijn, worden onze kinderen gevormd in slechts enkele prototypen. Wat valt er dan nog te kiezen?

Waar gaat het hele leven eigenlijk over? Wat is het doel van het leven? Wat is het doel van de evolutie, van de mens en het hele leven? Wat laat de natuur hier aan ons zien?

In dit universum worden sterren geboren. Planeten worden gevormd met krachtige elementen welke bouwstenen vormen voor de energie die kan materialiseren. Door het universum slingert het leven als goddelijk DNA dat overal kan neerdalen. Daar waar dat goddelijke DNA in aanraking komt met een ontvankelijke planeet ontstaat leven. Na die conceptie ontvouwt het levende goddelijke DNA zich als vanzelf, dat is, het voert het goddelijke programma uit dat het heeft meegekregen. Er is geen keuze.

Je kunt dit zien als geloof, maar net zo goed als wetenschap. Het is ongeveer. Alsof de mens ooit kan begrijpen wat 'het plan' is. Net zo min een mier ooit zal begrijpen hoe de mensenwereld in elkaar steekt. Een teken dat de evolutie een zekere groei in bewustzijn is. Het doel van het hele leven is groei in bewustzijn. De mens kan zich steeds bewuster worden. Dat is te hopen, want we staan er momenteel nog niet zo goed voor.

De mensheid wordt bewuster. De vraag is hoe we dat doen. En of we daar keuze in hebben. Kunnen we als individu bewust bewuster worden? Want waarom zijn enkelen daar wel bewust mee bezig, maar is de massa zich daar totaal nog niet bewust van? Zelfs enkele zeer wijze mensen, voorgangers, hebben de massa niet meegekregen in dat proces.

Je zou zeggen dat we wel de kennis en ervaring moeten hebben nu om een verschil te maken. Er zijn boeken met wijze lessen. Maar de mens blijft zijn fouten herhalen. Het lijkt erop dat de mens nog niet de capaciteiten bezit om bewuster te kunnen worden. Want zelfs als een individu wel wil veranderen, dan is het nog niet gezegd dat hij of zij dat ook kan. Is die wil wel voldoende aanwezig? Dit heeft allemaal te maken met keuze. En hoe de wereld nu in elkaar steekt, durf ik te stellen dat we helemaal niet zoveel keuze hebben.

Dat wil niet zeggen dat we dan maar niets hoeven te doen. Het zegt dat we niet naar een ander kunnen kijken om 'het werk' vóór ons te doen. Onze individuele keuze om links- of rechtsaf te slaan gaat puur over onszelf. Wij hebben individueel een keuze om meer bewust te willen worden. Of anderen daar ook aan meedoen of niet. Dat moet daar niet afhankelijk van zijn.

Heb compassie met jezelf, want eigenlijk heb je hierin ook nauwelijks een keuze. Het is allemaal zo relatief. Met welke beschrijving ben je geboren? Wat heb je meegekregen van God? Is dat een profiel waarin je voldoende bewust bent om bewust bewuster te kunnen worden? Of is dat een profiel waarin je bang bent voor de dood en dus het leven?

De evolutie kost tijd en het universum heeft alle tijd. Alsof wij in een mensenleven onze toekomst kunnen bepalen. Zelfs het vernietigen van de Aarde met onze kernwapens roeit het leven in dit universum niet uit. Het maakt voor het hele leven niet uit, dat draait toch wel door. Onze individuele dood speelt ook geen rol, het leven draait door zonder ons. Er bestaat geen dood, want het universum bestaat alleen uit leven. Er staat niets stil, alles is in beweging. Laat de controlerende gedachten los en begin met voelen.

Bewustzijn is weten dat je onderdeel bent van het hele leven. De mens is bezig mens te worden, zoals het universum bezig is universum te worden. Het universum is al zover verder dan wij. Ons denken heeft nog een lange weg af te leggen. Zeker zolang het van mening is dat we zoveel keuze hebben. Controle is niet de weg. Overgave is dat wel.

We moeten het klimaat niet willen controleren, we moeten ons schikken naar de natuur van moeder Aarde. De mens heeft een mooie eigenschap meegekregen, namelijk aanpassingsvermogen. Ons past nederigheid. Ons past ook creativiteit. Liefde moet onze intentie zijn. Liefde voor het hele leven. Liefde voor moeder Aarde. Liefde voor bomen en herten. Liefde voor elkaar. Liefde voor jezelf.

Het hele leven draait om jou. Het enige wat je kunt doen is zelf bewuster worden. Voor zover je keuze hebt. Ben je sterk genoeg om uit de mentale gevangenis van de primitieve samenleving te breken? Durf je het universum onder ogen te komen en je over te geven aan het hele leven? Wanneer je die keuze kunt maken, dan pas zul je vrij zijn. De weg naar binnen is de enige weg voor jou. En het is ook de enige weg voor de evolutie van bewustzijn. Wanneer je in je hart kunt zijn, dan zal ook het collectief een stukje bewuster worden. Niemand gaat dat voor jou doen. Je bent zelf aan zet.

Maar eigenlijk kan ik anderen de weg niet wijzen. Het is namelijk puur mijn eigen weg. Het is de keuze die ik zelf maak. Voor zover ik kan. In de spiegeling van het leven is mijn worsteling slechts een rimpel die soms een ander raakt. Soms ter inspiratie, soms als doctrine. Ik ben ook maar een mens. Alles is relatief. In wezen is er geen keuze.

Nico Cost, 1 maart 2025