

Geen Rijk is voor de Eeuwigheid

Ieder instituut zal in de tijd corrumpere. De reden? De mens is nog onvoldoende geëvolueerd om de eigen corruptie te overwinnen. Ik zal wat voorbeelden geven.

Er zijn veel Goede Doelen Organisaties en die doen regelmatig hetzelfde werk. Er zijn veel vrijwilligers, maar de harde kern en top van die organisaties worden betaald. Ze worden eigenlijk héél goed betaald. Het is blijkbaar lucratief een Goede Doelen Organisatie te hebben. Begonnen vanuit een ideaal is het op den duur een business model geworden. Een Goede Doelen Organisatie heeft er ook geen baat bij het probleem wat ze zeggen te zien daadwerkelijk op te lossen, want daarmee zouden ze zichzelf opheffen. Ze werken nooit aan de bron van het probleem, maar aan de marge van de gevolgen van het probleem. Wanneer je in een winkelcentrum weer eens een 'vrijwilliger' ziet abonnementen te slijten, vraag dan wat diegene krijgt voor ieder 'verkochte' abonnement. Hij of zij staat daar namelijk niet voor niets.

Ik ben een fan van Inayat Khan. Deze Sufi mysticus leefde ruim honderd jaar geleden en is de grondlegger van het Universeel Soefisme in Amerika en Europa. Mijns inziens een zeer wijs man die profetisch de wereld kon duiden. Het boek 'Verruiming van Bewustzijn' kan ik van harte aanbevelen. Ik ging eens naar een meeting waar gelijkgestemden bijeenkwamen om zijn werk te verdiepen. Na een korte meditatie werd de tekst uitgedeeld en voorgelezen. Daarna was er gelegenheid om eigen ervaringen uit te wisselen. Het was echter expliciet niet de bedoeling om het werk te bekritisieren, naar eigen inzicht te duiden of proberen te verrijken naar de huidige tijd. Het moest blijven zoals het is, blijkbaar evolueren inzichten niet. Dit terwijl Inayat Khan zelf heeft gezegd dat alles veranderd en men niet bij iets moet blijven hangen.

De mens is ontzettend creatief en start vanuit idealen de mooiste zaken op. De mens is echter ook ontzettend bang voor de toekomst en wil dan behouden wat er is. Daar komt de corruptie om de hoek kijken. De mensen met de idealen zijn al doorgestroomd, blijven over de bange mensen die het bouwwerk koste wat kost in stand willen houden. Er wordt macht aan ontleend. Er wordt geld aan verdiend. Dat de wereld verandert komt hen niet uit. Dat de mens bewuster wordt komt hen niet uit, dat moet onderdrukt worden. Het is voor deze bange mensen ontzettend belangrijk dat anderen niet onafhankelijk worden. Dat zie je in relaties en dat zie je in organisaties. Uiteindelijk corrumpere het instituut. Altijd. Tenminste, totdat de mens uit deze vicieuze cirkel kan stappen. We moeten ons meer bewust worden. Massaal.

Een goed voorbeeld is ook het Christendom en de rol van Jezus hierin. Ik zie Jezus als een 'gewone' man die zeer bewust was en daardoor profetische waarheid deelde met anderen. Hij gaf ook aan dat mensen zelf hun weg moesten afleggen door bewust te worden en rechtstreeks contact te maken met de bron van het leven. Zijn inzichten zijn echter verdraaid en toegesneden naar het Christendom van destijds. Daarna is er van alles bijgeschreven én uitgehaald, altijd gericht op het in stand houden en groter maken van het instituut. Religie meent tussen de mens en 'God' in te kunnen staan. Het creëert afhankelijkheid en dus macht en status. De emotie van de bange mens kan prima worden gebotvierd in zo'n omgeving.

De vraag is nu hoe het met onszelf zit. Dat is tenslotte het enige waar je enigszins invloed op hebt. In hoeverre ben je zelf al bewust en niet meer bang. Ik heb veel mensen gezien die het hoogste woord hadden over het lage moraal van hun baas, maar toen ze zelf op die stoel terecht kwamen precies hetzelfde gedrag gingen vertonen. De meeste mensen zitten nu eenmaal in de rat-race en 'moeten' op één of andere manier meedoen in het circus om te overleven. Denken ze. Onbewust dus.

Ik verbaas mij, naïef als ik vaak nog ben, over de mensen die werken in overduidelijk corrupte organisaties. Hoe kunnen ze dat met hun geweten rijmen? Helemaal onbewust zullen ze toch niet zijn. Is cognitieve dissonantie dan een verklaring? Wegkijken om niet bang te hoeven zijn voor hun toekomst. Redenen genoeg om je geld te moeten blijven verdienen. Je gezin onderhouden en de studie van je kinderen. Jij bent niet de oplossing, dus jij hoeft ook geen andere morele keuze te maken. Toch?

Nico Cost, 5 maart 2023