

Grootheidswaanzin

De stelling die ik de laatste maanden steeds vaker lees is: "Europa loopt slaafs achter de VS aan." Dat is inderdaad duidelijk voor iedereen die zijn ogen open heeft, open houdt en niet wegkijkt. De VS staat aan het roer van het schip dat 'The Imperialist' heet. De VS maakt de dienst uit in de NAVO. De VS chanteert de VN op allerlei manieren. We weten van de Petrodollar. We kennen de false flags. We zien de operaties van de geheime diensten overal in de wereld. Dat is allemaal wel duidelijk, maar vandaag dacht ik na over waarom Europa eigenlijk achter de VS aanloopt. Waarom zou je een slaaf zijn? En waarom zou je willen bloeden voor een ander, wetende dat de VS jou zo misbruikt?

Want weten doet Europa dat natuurlijk. Maar wil Europa dat wel weten? Wat gaat er om in de hoofden van de Europeanen? En toen kreeg ik die ingeving, het is grootheidswaanzin. Europa denkt nog steeds dat ze ertoe doet. Het VK is er nog niet overheen dat ze haar imperialistische macht heeft moeten afstaan aan de VS. Duitsland ziet zichzelf nog steeds als de superieure industrialisatiemacht. Frankrijk komt er nu pas achter dat ze haar macht als kolonialist voorgoed afgeworpen ziet worden. Mijn inschatting is dat Europa het eigenlijk fantastisch vindt als de VS stopt in Oekraïne, omdat Europa er dan weer toe kan doen als belangrijkste aanjager van een machtsspel.

Tachtig jaar is een cyclus waarin heersende generaties hun geschiedenis vergeten en nieuwe luchtkastelen hebben kunnen bouwen. Europa heeft het lang erg goed gehad en al die Europese politieke leiders hebben hun positie als het ware te danken aan een soort van erfopvolging. Na een oorlog moet je opnieuw beginnen en dan komen de bouwers van deze wereld bovendrijven. Maar na een tijd wordt alles meer van hetzelfde en dan krijgen de beheerders de macht. Degene die beheren zijn verzet op macht en willen dat ten koste van alles behouden. Het zijn de managers van deze wereld en ze streven allemaal naar groter en meer. Centralisatie is hun credo, want zo krijgen ze de beschikking over de grote geldstromen en dus macht om alles naar hun hand te kunnen zetten. Geïstitutionaliseerde corruptie noemen we dat.

Dit soort leiders komt niet op dergelijke posities omdat ze wat kunnen, maar omdat ze de juiste mensen kennen. Het zijn ook vaak niet de slimste mensen daar die promoveren. De corruptie dringt in alle netwerken door, zoals het WEF trots meldt dat het in alle regeringen geïnfiltreerd is. Die Europese leiders vinden zichzelf geweldig, want kijk eens hoever ze het hebben geschopt in Europa. Ze zien niet dat ze een amateurteam zijn, maar denken dat ze professionele kwaliteiten hebben. Als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan ga je die onzin ook geloven. De kontenlikkers onder hen kijken wel uit om dit narcisme te bevragen, want ook zij hopen eens op te schuiven naar de top. De top van niks eigenlijk, want het is en blijft een fantasie. Cognitieve dissonantie.

Ik zie het zo voor me, die Europese leiders die elkaar ontmoeten op de meest chique locatie waar iedereen voor ze buigt en waar de heerlijkste gerechten op tafel staan. Ze kijken elkaar vol trots aan, feliciteren elkaar, slaan elkaar vriendschappelijk op de schouders en geven elkaar nog net geen high five al zou dat hun zelfgenoegzaamheid tot een toppunt bevredigen. Wat zullen vandaag weer eens

voor belangrijks bespreken? Wat heb jij nodig? Ze trekken samen op tegen die boze buitenwereld. Het volk is hen niet goed gezind, maar gelukkig hoeven ze daar niet naar te luisteren. De nodig afleiding wordt verzorgd door brood en spelen, dat oeroude spel werkt nog steeds uitstekend. De infiltratie doet z'n werk in de media en daar komen geen moeilijke vragen meer vandaan. Het is allemaal toch zo heerlijk gemakkelijk geworden. Je hoeft steeds minder verstand te hebben om een politiek leider te kunnen zijn, kijk maar naar het niveau van de Europese ministers. Iedereen praat elkaar naar de mond en die politieke elite heeft ondanks haar imbeciliteit gewoon nog steeds de macht. Wat zijn we toch goed bezig.

Natuurlijk kan deze fantasie geen eeuwigheid duren. Eens zal de ballon doorgeprikt worden en dan zijn de rapen gaar. De fundering zal gaan verzakken en er zullen scheuren komen in het bouwwerk. Dan kan het heel snel gaan. De Europeanen zullen niet weten wat hen overkomt. Hoe is dat nu mogelijk? Het zoveelste rijk dat ten onder gaat aan decadentie. Weg zekerheden. Geen visie op de toekomst. Verdwenen zingeving. Een lege moraal en een failliete cultuur. Europa zal dat pas herkennen en erkennen als ze er midden in zit. In de vierde fase van het rouwproces volgens Kübler-Ross, bij verdriet en depressie. Eerst zullen de fasen ontkenning, boosheid en vechten doorlopen worden. De vijfde fase van aanvaarding laat nog heel lang op zich wachten.

De mensen aan de zijkant en van buitenaf zien dit alles van mijlenver aankomen. Ze zien die stellige ontkenning bij de Europese leiders die zichzelf nog zo geweldig vinden. Grootheidswaan is wat het zegt dat het is, het is waanzin. Die waanzin presenteert zich op alle gebieden, van virussen tot transhumanisme, van woke tot zielloos, van wapens tot genocide en van wet- en regelgeving tot totalitarisme. De narcist en psychopaat ziet het niet van zichzelf, die vindt zichzelf geweldig. En je moet wel waanzinnig zijn om zo gewetenloos om te kunnen gaan met mensen. Honderdduizenden de dood injagen omdat je denkt dat je gelijk hebt en al die anderen het mis hebben. Niet zien, niet willen zien, dat je eigenlijk zelf ook misbruikt wordt in jouw eigen bubbel. Iedere dissident wordt keihard aangepakt, het hangt van angst aan elkaar. De façade van een gemaskerd bal. Het heeft helemaal niets met liefde te maken. Het is waanzin.

Het is zeer triest om te zien hoezeer het Europese volk haar bestaansrecht is kwijtgeraakt. Potentieel in staat om geweldige zaken te bewerkstelligen voor de hele mensheid, maar tegelijk zorgt voor totale destructie. We kunnen de VS wel de schuld geven, maar laten we niet vergeten wie Amerika heeft veroverd. We weten wat de Europeanen hebben gedaan in Amerika, net als in Afrika, Azië en Australië. Het karakter van de VS komt voort uit het karakter van Europa. Daar zitten misselijkmakende elementen in en hoezo was er een 'verlichting'. Alsof Europa ooit heeft geluisterd naar ware filosofen. De enige filosoof waar Europa naar luistert heet Zelfverrijking. Europa trekt al veel te lang een te grote broek aan en zou eindelijk eens zijn bek moeten houden. Maar zou een waanzinnige dat kunnen, zijn bek houden?

Nico Cost, 30 november 2024