

Heksenjagers in het klimaatkarretje

Geef mensen die al langere tijd ontevreden zijn een stok en wijs een schuldige aan, de geschiedenis leert dat deze ontevreden mensen met gemak de waarheid kunnen doodslaan.

Slim voor degenen die aandacht willen afleiden van zaken die hen niet zo goed zou uitkomen. Heb je je ooit afgevraagd hoe het kon dat zoveel zogenaamde heksen op de brandstapel werden gezet door 'gewone' mensen?

Er zijn genoeg voorbeelden van de Joden in de Tweede Wereldoorlog tot nog maar kort geleden met Corona waar sommige gemeenten de mensen aanmoedigden hun burens te verraaden als ze 'illegaal' met teveel bij elkaar waren.

Mensen met macht kunnen vaak moeilijk met die macht omgaan. Eenmaal in die positie vinden ze het heerlijk om hun frustraties uit het verleden bot te vieren op die sukkel beneden hun. Vroeger gepest, ik zal ze leren.

Kun je je voorstellen hoe de milieubeweging nu acteert in de klimaathype. Tientallen jaren genegeerd en nu opeens beweging. Eindelijk krijgen ze hun zin, dat denken ze. Want wat doet die kerncentrale nu precies in dit verhaal?

Het volk weet allang dat de wereld vervuild is en dat daar iets aan moet gebeuren. Maar het grote geld interesseert alleen geld, omdat je met geld weer meer geld kunt maken. De plastic soep groeit en er werken nog steeds kinderen in mijnen.

Die bronproblemen moeten aangepakt worden. En wat is het bronprobleem? Simpel, dat is geld. Dat je met geld weer meer geld kunt maken. Geld is een doel op zich geworden. Een probleem dat daaruit volgt is bijvoorbeeld rente.

Lossen we nu iets op als we de plastic muntjes voor de winkelwagentjes uitbannen. Geneuzel in de marge lijkt mij. Zolang de bronproblemen niet worden aangepast, zullen deze blijven zorgen voor andere vervolproblemen.

Beurshandelaren die kunnen verdienen aan de handel in graan. Het graan wordt dus duurder doordat tussenpersonen er een graantje in mee willen pikken. Ons brood is dus duurder, omdat iemand er extra aan wil verdienen.

Zolang we dat normaal vinden en er niets aan doen, blijft onze wereld gericht op geld in plaats van leven. En we doen daar allemaal aan mee. We zitten allemaal, meer of minder, in de ratrace.

Wanneer de post boven ons vacant komt, dan stappen we daar graag in en verdienen we ook meer geld. Krijgen we ook meer macht. Zoveel mensen dromen van leiding kunnen geven. Is het niet op het werk, dan toch wel op de club.

De mensen die zo voor het milieu zijn en voor de dieren hebben eindelijk een stok in handen gekregen en er zijn schuldigen aangewezen. Nietsontziend kunnen nu de nieuwe heksen naar de brandstapel worden gevoerd.

Of het waar is of niet doet niet ter zake. De jarenlange frustratie kan eruit. Heel bijzonder dat deze mensen niet doorhebben dat ze voor een karretje worden gespannen. Nota bene datzelfde grote geld.

Hebben zij zich dan niet afgevraagd hoe het kan dat tientallen jaren ze geen aandacht krijgen en dan opeens een meisje een podium krijgt? Komt mij toch voor als een goed marketingplan.

Iemand ziet er brood in om iets te gaan doen aan het klimaat. Al heette dat eerst bijvoorbeeld global warming. Slim zijn die marketeers wel door de termen te veranderen aan het huidige klimaat.

Iemand kan dus veel geld verdienen aan 'een probleem'. De zeespiegelstijging bijvoorbeeld is een groot probleem. Ja, dat in de praktijk over millimeters, maar in de rapporten over meters. Maar wat is het probleem?

De mensen met de stokken denken dat er minder plastic in de zee zal verdwijnen. Dat de schoonste fossiele brandstof gas straks vervangen wordt door afval van kerncentrales begrijpen ze nog niet.

Weet je waar elektriciteit door wordt opgewekt op dit moment? Voor 50% uit aardgas en voor 4% uit kernenergie. Dus het verdubbelen van de capaciteit uit kernenergie zal geen zoden aan de dijk zetten. Maar iemand kan er aan verdienen.

Steeds opnieuw trappen mensen in de val van het grote geld. Op de één of andere manier geloven ze steeds opnieuw in de propaganda die over hen wordt uitgestrooid. En in dit geval helpen ze zelfs mee aan datgene wat ze eigenlijk haten.

Het is maar goed dat mensen kunnen vergeten, want hoe ondraaglijk zou het zijn als ze moeten leven met al die leugens achteraf. Tegelijk is dit ook een probleem, omdat we daardoor zoveel leugens blijven herhalen.

De vraag is natuurlijk hoe de mensheid dit kan veranderen en welke rol een individu daarin kan hebben wat wel zoden aan de dijk zet. Dit wordt dan meer filosofisch en eigenlijk spiritueel. Misschien iets voor een andere keer als daar behoefte aan is.

Maar in elk geval kan eenieder voor zichzelf uit die ratrace stappen. Zo min mogelijk meedoen aan dat circus. Dat vergt niet alleen bewustzijn, maar ook een zekere 'opoffering'. Je moet er iets voor doen, en laten.

Alle kleine beetjes helpen. We hebben te maken met een collectief bewustzijn. Dat wordt beïnvloed door ieder individu. Alles heeft een zekere impact. Bewustzijn bepaalt de energie. En ieder nieuw leven krijgt dit mee.

Nico Cost, 24 februari 2023