

Het Laatste Oordeel

Nu de Eindtijd voor Het Westen in zicht is, komen we toe aan het Laatste Oordeel. Vluchten heeft geen zin meer, want niemand zal ontsnappen aan het lot dat hij voor zichzelf heeft bepaald. Niemand kan meer zeggen: "Das habe ich nicht gewust."

Het Oordeel voor de Westerse Leiders: Moord

De ultieme lakmoesproef in Gaza heeft uitgewezen dat de Westerse Leiders niet alleen weggijken van de gruwelijkheden die Israël pleegt jegens een volk dat zij hebben verjaagd van hun land en opgesloten in reservaten (Waar kennen we dat ook alweer van? Oh ja, zoiets was er toch ook aan de hand in Noord-Amerika.), maar het ook goedpraten door veto's uit te spreken en officiële begripvolle statements uit te vaardigen en zelfs aan te moedigen door wapens te leveren waarmee meer onschuldige burgers gedood kunnen worden.

Honderden jaren feitelijke geschiedenis laten zien waartoe de Westerse machinerie in staat is. Niet dat de mens voor de Westerse hegemonie zoveel beter was, maar Het Westen heeft alles verbeterd. Dus ook de genocide. Er is iets hardnekkigs mis met de mens en het zogenaamde Beschaafde Westen heeft helemaal niets gebracht om die rot in de mens eruit te snijden. In plaats van dat Het Westen deze ervaring gebruikt om erachter te komen wat een betere weg is, gaat het door op de doodlopende weg naar zelfdestructie.

Moord. Het opzettelijk en met voorbedachten raad het beroven van het leven van een ander. Iets anders kunnen we er niet van maken. Afhankelijk van het land waarin de zogenaamde leider leeft kan een gepaste straf worden toegekend. Internationale Tribunalen zijn mogelijk, dat hebben we ook eerder meegemaakt. Maar het Laatste Oordeel komt natuurlijk toe aan datgene wat die Westerse Leiders al lang geleden hebben verworpen. Los van religie geldt de universele waarde: Gij zult niet doden. Hoe gaan we dit oplossen?

Het Oordeel voor de Westerse Media: Doodslag

Wanneer je werk de verplichting met zich meebrengt waarheid na te streven, kun je nooit stellen dat je genoeg gedaan hebt om die waarheid boven tafel te krijgen. De waarheid is een complex gegeven en in zekere zin is ieder gezichtspunt in enige mate waar. Doch we zien hier massaal en willens en wetens wegmoffelen van waarheden. In de Westerse Media is het liegen tot hoogste kunst verheven. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat deze mensen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken zonder zich dood te schamen.

Is die baan en zijn de bijbehorende inkomsten dan zo belangrijk dat het verkopen van je ziel aan de duivel slechts een ongemak is? Hoe snel kun je een beeld van een dood gebombardeerd kind vergeten? Die beelden uit Vietnam herhalen zich in een steeds hoger tempo. Weten dat iets vreselijk stinkt en dan toch een mooi verhaal eruit persen is puur slechtheid. Propaganda door media heeft niets met journalistiek of waarheidsvinding te maken.

Doodslag. Het opzettelijk, maar niet met voorbedachte rade, beroven van het leven van een ander. Het is niet het plan van de media, maar ze doen willens en wetens wel mee aan de genocide in Gaza. Ze doen mee aan de oorlogsstokerij in Oekraïne. De Westerse Media blijven olie op het vuur gooien richting het Globale Zuiden. Ze praten mee met de agenda's

van het WEF, de WHO, de VN en de NAVO. Ze zijn brandstof geworden voor de oorlogsmachine van de Westerse Leaders.

Het Oordeel voor het Westerse Volk: Dood door Schuld

Niemand in Het Westen leeft onder een steen. Dit gaat veel verder dan alleen stemmen voor zogenaamde democratische leiders. Ik weet niet wie mijn schrijfsels lezen, of dit westerlingen zijn of juist niet. Bijna niemand in mijn omgeving, inclusief mijn familie, leest wat ik schrijf. Er is weinig interesse. De complexe waarheid is Te Moeilijk. Misschien doet het teveel pijn en de mens is ontzettend bang voor pijn. Weerstand tegen ongemak. Want als je iets diep van binnen Weet, dan moet je er iets mee.

Wat moet je doen? Wat kun je doen? De massa zit als kikkers in een pan op laag vuur, langzaam zijn we bij het kookpunt aangekomen. Een pan vol met snot. Nee, onschuldig kun je het niet noemen. Het is als zuipen en dronken achter het stuur gaan zitten, hopen dat je heel thuiskomt zonder rekening te houden met andere weggebruikers. Je moet niet zuipen en gaan autorijden, zo simpel moet het zijn. Je moet eigenlijk ook niet gaan zuipen, omdat de helderheid dan vervliegt samen met de alcohol.

Dood door Schuld. Als door uw handelen of nalaten een ander komt te overlijden. Nalaten is duidelijk als we zien wat er gebeurt en dit maar laten voortduren. Gaza is de zoveelste spiegel voor Het Westen en IEDERE westerling. Wanneer dringt dat eens tot iedereen door. De westerling moet anders gaan handelen en dat kan pas nadat hij zich bewust wordt wat hier werkelijk gaande is. Schuilen achter leiders en media gaat niet meer. We Weten Het. Niemand ontloopt het Laatste Oordeel.

Wat is dat Laatste Oordeel?

We worden allemaal naakt geboren en iedere ziel begint zijn reis op Aarde met een redelijk schone lei. Onderweg verdwalen we vaak meerdere keren, de één meer dan de ander. Aan het einde van ons leven wordt de balans opgemaakt.

Hoe willen wij worden herinnerd door de dierbaren om ons heen?

De illusie is alom aanwezig, in onszelf en bij die anderen, maar in principe weten we ook dat alles geweten wordt. In ons allemaal moet een diep besef aanwezig zijn, dat het Laatste Oordeel zuiver is en rechtvaardig. We hebben allemaal een geweten, ook al is bij nog teveel mensen dat onvoldoende ontwikkeld. We willen kip eten, maar geen kip slachten. Als we geen kip willen slachten, moeten we de kip ook niet willen eten.

Aan welke kant van de geschiedenis wil je staan?

Uiteindelijk komt de waarheid altijd bovendrijven. Over honderd jaar staat onze naam op de lijst van 'de eerlijke' of op die van 'de leugenaars'. Meer smaken zijn er niet. Je zou de lijsten anders kunnen noemen, bijvoorbeeld 'de weerstand' en 'de massa moordenaars'.

We moeten naar dit vreselijke ongeluk kijken en diep van binnen gruwelen. Er moet een keihard 'NEE' uit onze strot komen. Iedere cel in mijn lichaam schreeuwt 'NEE'.

En dan nog ben ik schuldig, er is geen ontkomen aan.

Nico Cost, 3 augustus 2024