

Is de ISLAM een reddingsboei voor het Woke Westen?

Ik schrijf mijn overdenkingen vanuit een westers perspectief terwijl ik zelf niet gelovig ben en meestal sterk afwijk van enig groepsdenken. Ik gun iedereen die vrijheid.

Hier in het westen worstelen we met onszelf en geven anderen de schuld. Na een paar eeuwen kolonialisme en slavernij zijn we overgegaan tot gelegaliseerde roof met buitenlandse inmenging. Als we ons zin niet krijgen, dan zorgen we voor regimechange tot en met het voeren van oorlog.

Hoe komt het toch dat zoveel mensen in de wereld in armoede leven, verhongeren en op de vlucht zijn? Is dit niet gewoon het gevolg van een paar eeuwen westerse piraterij. Hoe vreemd is het dan, dat ditzelfde westen nu woke is geworden en overspoeld wordt door immigratie vanuit de door het westen geplunderde landen.

Wat is er in godsnaam van het westen geworden?

Het westen heeft enorme sprongen gemaakt door de industriële revoluties. Uitvindingen als de elektriciteit, de gloeilamp, het vliegtuig, de stoommachine, de computer, de videocamera, de telefoon en het internet hebben een enorm verschil gemaakt in onze wereld.

Helaas ging dit wel ten koste van zowel gewone westerlingen als niet-westerse landen, want deze innovaties hadden welvaart nodig die iemand moest bekostigen. Het huidige financiële systeem in de wereld is óók een uitvinding van westers vernuft, het zorgt ervoor dat rijken rijker worden en armen armer.

Je zou denken dat we nu met z'n allen minder hoeven te werken en meer genieten van het leven, maar dat is niet het geval. Hoeveel geld je ook hebt, het is steeds minder waard en niet genoeg. De middenklasse is weliswaar een stuk welvarender dan de onderklasse, maar eigenlijk zitten ze in hetzelfde schuitje.

We worden met z'n allen ouder, maar niet gezonder. Aan gezonde mensen kan de farmaceutische industrie niet verdienen. Net als dat het militair industrieel complex niets kan verdienen zonder oorlog. De wereld is steeds meer om geld gaan draaien. Rijken willen grotere winsten maken.

Deze gang van zaken is alleen mogelijk als de mensen niet teveel nadenken en blijven meedoen in het spel. Mensen moeten niet teveel vrije tijd hebben, ze moeten werken voor hun geld en hun bestaan. Mensen moeten niet bewust worden, ze moeten alleen weten wat ze nodig hebben om te overleven.

De westerse elite heeft een belangrijke hindernis uit de weg geruimd, namelijk het geloof, het Christendom. Wanneer de kerk het voor het zeggen heeft, luisteren mensen niet naar de overheid en 'hun wetenschappers'. Een gesecculariseerde samenleving is veel gemakkelijker plooibaar en uit elkaar te spelen.

Echter door het wegvallen van zingeving is het westen banger geworden voor de dood. Zieke geesten denken nu dat alles maakbaar is. Genetische manipulatie van voedsel, dieren en zelfs mensen lijkt het nieuwe normaal te zijn. Abortus, euthanasie en orgaandonatie op bestelling. Alles voor het goede doel.

Seks en drugs en rock & roll. De wereld is inmiddels overspoeld met seks, alsof ons leven er vanaf hangt. Het lijkt erop alsof er steeds meer pedofielen zijn die hun gedrag willen normaliseren. De wereld is seksverslaafd geworden en kijkt smachtend uit naar de toepassingen van robots en virtual reality.

Kinderen van 8 jaar krijgen les over masturbatie, homoseksualiteit en genderidentiteit, omdat het woke westen dat belangrijker vindt dan taal en rekenen. Wat ik beschrijf is een topje van de ijsberg, want het westen is totaal de weg kwijt geraakt. Het westen herkent de eigen dementie echter niet.

De weinigen die inmiddels inzien dat alles in het westen van A tot Z gelogen is, worden gecensureerd, genegeerd, voor gek versleten en als ze echt lastig worden simpelweg vermoord. Het westen is een rijk in verval, moreel failliet en onderhevig aan cognitieve dissonantie.

De Olympische Spelen hebben voor de zoveelste keer laten zien hoezeer de cultuur satanisch is geworden. De gewone mensen zien het niet en willen het ook niet zien. In de top zitten alleen maar meelopers die bang zijn voor hun baantje, hun huis en schijnheilige gezin. De elite op de achtergrond denkt geslaagd te zijn.

Dan komt de Islam naar het westen om een gat te vullen.

Niet dat de Islam graag naar zo'n vijandige omgeving komt, maar het komt mee met de mensen die naar het westen trekken. In het begin blijft de Islam binnen de eigen gelederen, maar naar zingeving zoekende westerlingen ontdekken en omarmen de Islam. Het Christendom is net zo woke geworden en de Islam is een verademing.

Waar de mens in het Christendom verdorven is, leert de Islam dat de mens trots mag zijn. De Islam staat compleet anders tegenover veel westerse zaken die ons ziek maken. Natuurlijk willen westerse overheden daar niets van weten. Het was niet de bedoeling dat mensen een andere visie zouden gaan volgen.

Het aloude spel van verdeel en heers blijft uit de kast getrokken worden. Christenen en Moslims moeten tegen elkaar op worden gezet. Joden, Christenen en Moslims moeten elkaar haten. Volkeren die al eeuwen samen kunnen leven ondanks verschillende religies, moeten uit elkaar worden gespeeld.

In het westen wordt de Islam stelselmatig gedemoniseerd, net als dat Rusland, China en al dat andere wat het westen onwelgevallig is worden gedemoniseerd. En de mensen denken niet na, ze blijven die domme verhalen geloven. De mensen doorzien niet dat verdeel en heersspel.

Toch zijn er velen die zich bekeren en hun heil zoeken in de Islam. Zeer begrijpelijk als we zien hoezeer het westen haar zingeving heeft verloren. Waar Moslims nog samen leven en met elkaar in gesprek zijn, is de westerling een individu geworden die bang is om er niet meer bij te horen.

Is de Islam dan dé oplossing?

De westerlingen die ik spreek gruwen meestal van de Islam. Ik begrijp dat ze in principe niets of weinig tegen Moslims hebben, maar menen dat er niets goeds kan

komen van de Islam. Ze horen van de Sharia, zien de boerka's en hoofddoeken bij vrouwen en zijn bang voor de excessen van bijvoorbeeld Daesh.

Extremisten zien we in elke religie, maar het zijn minderheden die vaak onterecht die religie kapen voor hun eigen macht en idealen en eigenlijk door die religie niet erkend worden. Hooligans op de tribune bij een voetbalwedstrijd hebben ook niets met voetbal te maken. Het is een ongewenst kankergezweel.

Geen enkele God zou ooit alleenheerschappij willen afdwingen, dat doen alleen mensen. God is liefde en als mens kun je daarvoor kiezen. Mensen mogen elkaar de maat niet nemen en iedereen is vrij om te kiezen waar hij of zij in gelooft. In die vrijheid zal uiteindelijk ieder mens bij God uitkomen. Er is geen andere weg.

De geboden van religies vormen in die zin wel vaak een probleem. Religies zijn allemaal gebouwd op een fundering van universele waarden. Bijvoorbeeld eerbied voor het leven hebben en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen handelen. Maar mensen hebben eigen ideologische luchtkastelen op die fundering gebouwd.

Als God had gewild dat vrouwen met een hoofddoek zouden rondlopen op Aarde, dan had hij ze toch zo geboren laten worden. Wanneer mannen hun handen niet thuis kunnen houden bij het aanzien van de volledige schoonheid van de vrouw, dan moeten ze wellicht beter in de leer van hun religie.

Een vrije geest ziet dit en loopt niet als een schaap mee in de kudde. Gelukkig begrijpen veel Moslima's dit en doen niet mee aan dergelijke onzinnige lichaamsbedekking. Als er een probleem is, dan ligt dat bij de mannen. Tegelijk is het nu zoals het is en blijkbaar heeft het tijd nodig om met z'n allen bewust te worden.

Het zou zonde zijn als de Islam net zo afdwaalt als het Christendom, maar net zo zonde als de Islam zich niet ontdoet van door mensen verzonden franjes. Dat geldt ook voor het Jodendom. Een kind besnijden is spelen voor God. God heeft het kind zo gemaakt, wie meen jij dan te zijn dat het anders moet?

Religie is zingeving en tegelijk een beperking. De fundering van universele waarden is ontzettend belangrijk voor iedere beschaving. Het menselijke bouwwerk daar bovenop ontheiligt onze verbinding met God. Eigenlijk is het uiterst triest om te zien hoezeer de mens nog verdwaald is. Ook in religies.

Hoe worden wij nu bewuste wezens?

Ik zie de Islam als een goede katalysator voor verruiming van bewustzijn. Ik zou zelf nooit een religie gaan volgen, maar het feit dat de Islam zich in het westen heeft gevestigd zie ik als een kans voor het westen om bewuster te kunnen worden. De Islam verzet zich tegen veel van wat er in het westen fout gaat.

Welke mensen hebben zich verzet tegen de vaccinaties die zogenaamd zo goed zouden zijn? Welke mensen vormen nog een geheel en zijn nog in gesprek met elkaar? Welke mensen zijn kritisch op de zogenaamde maakbaarheid van het leven? Denk zelf eens na en stel zelf eens dergelijke vragen.

Het Soefisme is de mystieke leer die zich van het begin af aan ontwikkelde binnen de Islam. De wijsheid van de Soefi's is groots en ontstijgt als het ware de religie. Ieder

kind zou ontzettend veel baat hebben bij een opvoeding en scholing op basis van deze universele waarden. Wel ontdaan van alle belastende franjes.

De westerling die zich verzet tegen de Islam begrijpt niet waar het allemaal om draait. De westerling die de Islam haat begrijpt niet dat hij is geprogrammeerd. De extremisten vinden we overal, in religies, in overheden, bij de wetenschap en op voetbalvelden. En zelfs die extremisten worden gebruikt.

Met geld kun je alles kopen. Kleurenrevoluties. Opstanden. Religieuze extremisten. Die extremisten zijn uitvoerders, net zoals zoveel politici uitvoerders zijn. Vaak hebben die uitvoerders het zelf niet eens door dat ze worden gebruikt. Pas als de ogen van de massa opengaan, dan kan alles anders worden.

Nico Cost, 20 oktober 2024