

## Is de wereld 'beter' geworden door religie?

De wereld heeft vele religies gekend en kent die nog steeds. Hebben die religies nu bijgedragen aan een 'betere' wereld? Dat woord 'beter' moeten we dan wel enigszins duiden. Dit hele artikel is natuurlijk ook een persoonlijke visie met meer vragen dan antwoorden. Het is een poging om voor mijzelf te ontdekken in hoeverre religies hebben bijgedragen aan de evolutie.

Dat laatste is een plaagstoot, want ik begrijp heus wel dat religies en evolutie voor diverse gelovigen niet zo goed samengaan. Diverse, omdat we gelovigen niet over één kam kunnen scheren. Ruim zeven miljard mensen op de aarde die allemaal een unieke ervaring hebben en dus ook een uniek geloof hebben. Zelfs iemand die niet gelooft, gelooft in dat er 'niets' is.

Gelovigen hebben over het algemeen geaccepteerd dat er voor hun religie ook al een aarde was. Er was dus eerst een aarde en toen een religie. Dat op zich is voor mijn gevoel al vreemd. Er liepen dus al duizenden jaren mensen rond, die zich niet bewust waren van de god of goden van die religie. Toen besloot die god of goden dat het tijd was voor de religie op aarde.

Na het stichten van een religie is geen enkele religie hetzelfde gebleven. Door de eeuwen heen waren er wijzigingen en afsplitsingen. Geen enkele uitwerking is hetzelfde gebleven want religies moesten met hun tijd meegaan. Als het ware zijn de religies geëvolueerd. Ik vind dat heel begrijpelijk, maar toont voor mij aan dat er iets niet klopt. Universele waarheden kunnen niet veranderen.

Voor mij is duidelijk dat religies het werk is van mensen, gewone mensen. Zeker stond een profeet aan de basis, tenslotte kon die wel degelijk die universele waarheden ophalen en verspreiden. Die basis ziet er bij alle religies ook wel hetzelfde uit, omdat het kort en simpel is. Bijvoorbeeld: heb eerbied voor het leven. Een religie maakt daar dan van: Gij zult niet doden.

Om vervolgens uit naam van die religie complete slachtingen aan te richten in de geschiedenis. Omdat het mensenwerk is. De mens laat zich blijkbaar niet echt leiden door een religie. De katholieke kerk heeft ook zo z'n schandalen. De voorbeelden zijn te talrijk, iedereen kent er wel een paar. De volgelingen van profeten weten het goed te vertellen, maar zijn minder strikt in de naleving.

Welke stroming heeft het nu bij het rechte eind in de religies die allemaal zo verdeeld zijn in zulke uiteenlopende stromingen? Iedere stroming interpreteert de uitwerking op een eigen wijze en iedere voorganger doet dat ook nog eens op persoonlijke titel. Twee dezelfde kerken in hetzelfde dorp kunnen een ander verhaal vertellen met daarbij een eigen boodschap.

Is de wereld daar nu 'beter' van geworden? Zijn de mensen langer gaan leven? Zijn de mensen gelukkiger geworden? Zijn de mensen gezonder geworden? Zijn de mensen spiritueel dichterbij zichzelf gekomen? Zijn de mensen intelligenter geworden? Dergelijke vragen kan ik niet beantwoorden met 'ja, dat komt door religie'. Sommige mensen wellicht wel, maar evengoed veel ook niet.

Geen enkele specifieke stroming in welke religie dan ook had ooit 'een meerderheid'. Het was altijd verdeeld in ontelbare kleine groepen met substromingen. Ben je een gebied (land) uit, dan zorgt alleen de taal er al voor dat de religie verandert. Het past zich aan, aan het gebied, aan de cultuur, aan de mensen daar. Kan die stroming, laat staan een religie, dan verantwoordelijk zijn voor een mondiale verbetering?

Als je die vraag met 'ja' wilt beantwoorden, moet je concluderen dat god of de goden door alle religies heen werken op dezelfde manier. God of de goden hebben dan geen religie nodig om 'hun werk' te doen. Mensen hebben blijkbaar een religie nodig, maar voor het contact met God zit die religie mijns inziens juist meer in de weg. Ik wil geen menswerk tussen mij en God.

In de reacties op mijn artikelen die God aanhalen krijg ik steevast te lezen dat het anders in elkaar zit dan ik schrijf. Ik krijg les in een specifieke stroming van een bepaalde religie. Terwijl ik telkens aangeef dat ik het ook niet zeker weet, maar wel op mijn eigen wijze contact heb met mijn God. Mijn stroming, maar niet religieus. Ik vind het niet erg, omdat het mijn visie bevestigt.

Mij wordt verweten dat ik laster pleeg, maar ik kan dat ook zeggen tegen degene die mij de les wil lezen. In plaats van dat een gelovige blij is dat ik ook die universele waarheden omarm en uit wil dragen, krijg ik religieuze dogma's over mij uitgestort waar ik mij aan zou moeten houden. Welke gelovige heeft dan gelijk, wie moet ik dan volgen? Draagt die religie dan bij aan een 'betere' wereld?

Waarom zijn religieuze mensen zo bezig zijn met andermans geloof in plaats van God? Waarbij ik goed begrijp dat als iemand 'een licht heeft gezien', diegene dit ook omarmt en uit wil dragen. Het is zijn of haar geloof en waarheid. Net als ik dat heb en hier beschrijf. Ik kan ook telkens mijn geloof hier drammen, maar ik ben mij wel bewust dat ik het niet zeker weet en dat iedereen recht heeft op het eigen geloof.

Voor mij zijn die universele waarheden de basis. Wat zijn nu die waarheden waardoor de mens spiritueel bewuster wordt? Wat dragen wij mensen nu allemaal in ons? Waarmee worden wij nu 'beter'? Wat is de basis onder alle religies? Wat hebben die profeten gezien? Wat kunnen wij zelf leren zien? Liefst kort en simpel. Praktisch uitvoerbaar. We hebben tijd nodig om het te leren. Generaties lang.

Ik heb een tijd geleden al eens nagedacht over die universele waarheden die de basis zijn van alle religies en dat uitgewerkt in een model. Het zijn negen 'eigenschappen' of ontwikkelpunten geworden. Ontdaan van religie dus geen geboden, maar suggesties voor de mens om het eigen leven in relatie tot de omgeving en anderen prettiger te maken.

Deze negen onderwerpen heb ik beschreven in mijn boekje 'Evolutie - bewust ontwikkelen'. Geenszins lessen, maar vooral uitnodigingen om er kritisch op te zijn en daar waar gewenst of nodig aan te vullen of verbeteren. Mijn visie is mijn waarheid en mag complete onzin zijn voor anderen. Haal er eventueel uit wat jou wel past en maak het dan vooral eigen. Geloof mij niet, geloof jezelf.

Nico Cost, 22 april 2023