

## **Je kunt geen schaakwedstrijd winnen zonder stukken te verliezen**

Syrië stond al heel lang op het bord omgeven door vijandige stukken. Naarmate de schaakwedstrijd vorderde was het een kwestie van tijd dat dit stuk geslagen zou worden. Het is als een plotseling overlijden waarvan iedereen wist dat het kwam, maar op één of andere manier toch onverwachts is. Voor de naasten zeer verdrietig, maar het leven gaat gewoon door zonder Syrië.

Aan alles komt een einde, zo zit het leven in elkaar. Die enorme bosbranden in Australië die een einde maken aan miljoenen bomen en dieren die daar leven zorgen voor een opschoning van de Aarde, zodat het leven op een nieuwe manier doorgaat. In het Universum ontploffen dagelijks hele sterrenstelsels met al het leven daarin en de wereld draait door. Hoe relatief is alles waar wij mensen op Aarde krampachtig bezig zijn en denken in termen van winnen of verliezen.

Het punt is dat wij teveel hechten aan de uitkomst van de schaakwedstrijd en voorbij gaan aan de schoonheid van het spel. Dat iemand vals speelt moet zelfs niet ter zake doen, want dan ben je nog steeds bezig met proberen te winnen. Natuurlijk moet die schaakwedstrijd gespeeld worden, maar daar draait de evolutie helemaal niet om. Het maakt voor de Aarde helemaal niet uit wie er wint als wij niet boven het schaakspel uitstijgen.

Als wij blijven opgaan in de schaakwedstrijd, dan worden wij ons niet bewust van waar het werkelijk om draait in onze wereld. Als wij verdrietig zijn om een geslagen stuk of juichen bij het slaan van een stuk, dan geven wij letterlijk energie weg aan de strijd. De mensheid doet dit al zolang en wanneer doorbreken wij eindelijk eens die cyclus. Er is een begin nodig van genoeg mensen die bewust uit de strijd stappen. Ook al gaat die strijd door en ook al worden er stukken geslagen.

Ik pleit niet voor niets doen, want ook al wil je geen strijd dan nog wordt de strijd aan ons opgedrongen. Maar er zijn genoeg mensen niet direct betrokken en die kunnen wel degelijk met hun intentie de mensheid de juiste richting opsturen. Echter dan moeten we stoppen met het consumeren van de propaganda. Stoppen met haten en ook stoppen met juichen. Het leven vraagt ons bewust te worden, dat is evolutie.

Het is verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen energie. Verantwoordelijk zijn voor jouw eigen intentie en handelen, deze evalueren en bijstellen. Voed je de strijd of besteed je jouw energie aan bewustwording en liefde. Ik weet dat dit mensen heel vreemd in de oren klinkt. Hoe kun je nu liefde geven als deze ellende plaatsvindt. Als de mensheid dit begreep, waren we al zover verder in de evolutie van onze soort. Het is ook moeilijk uit te leggen, omdat de basis ervan ligt in het voelen.

Hoeveel dictators en heiligen zijn er niet al gepasseerd op Aarde en blijkbaar zijn we nog niet heel erg opgeschoten. Mensen denken dat als iemand anders de leiding krijgt, het voortaan altijd beter zal gaan. Religieuzen denken al duizenden jaren dat hun God de wereld zal redden. We slikken allerlei pillen in plaats van zelf voor onze gezondheid te zorgen. Wij moeten het zelf doen. Zelf verantwoordelijkheid dragen. En dan het belangrijkste: 'In de energie'. Die energie is liefde. Zelfs al staat de wereld om ons heen in lichtelaai. Ik heb echt geen idee of de mensheid hier ooit toe in staat zal zijn.

Een paar miljoen mensen op Aarde zijn nu letterlijk met elkaar in strijd. Dat betekent dat een paar miljard mensen op Aarde zich bewust kunnen worden van waar het leven werkelijk om draait. Het is eigenlijk zo eenvoudig, maar het gebeurt niet. Daarom is dit een spirituele oorlog die de schaakwedstrijd overstijgt. En trouwens zijn op alle niveaus mensen bezig met strijd. Zo blijft onze energie laag. Degene die handig gebruik maken van dit verdeel en heersprincipe hebben persoonlijk baat bij hun acties.

Religie speelt een grote rol in dit geheel. Eigenlijk gaat het om alle soorten van geloof, want evengoed kennen we ook een klimaatreligie en zelfs een wetenschapsreligie. Mensen lopen onbewust achter allerlei verhalen aan die alleen maar zorgen voor verdeel en heers zonder bewustwording en liefde. Pas wanneer je bereid bent jouw hele geloofssysteem af te breken en af te dalen in de diepte van jouw ziel, dan kun je werkelijk bewust worden en liefde zijn. Daar is geen pil voor. Zelfs die rode pil van The Matrix voert je naar de strijd als je niet oppast.

Onthecht je van de strijd en voel wat en wie je werkelijk bent. Gebruik jouw energie voor jouw eigen bewustwording in plaats van voor de buitenwereld. Driehonderd miljoen bewuste zielen zijn genoeg om een kantelmoment in onze evolutie te bewerkstelligen. Het wordt hoog tijd dat het gebeurt. Maar of de tijd nu rijp is daarvoor weet ik niet. Ik hoop het, maar moet het gewoon aanschouwen. Ook dat mag geen strijd zijn. Het leven is net als schaken een ongelooflijk mooi schouwspel. Een leeuw die een hert opeet. Een supernova. De dood van een geliefde. En het leven gaat door. Zo bijzonder.

Nico Cost, 8 december 2024