

## **Meer voorspellingen voor 2025 en verder**

Een serie voorspellingen leidt altijd tot vragen en nieuwsgierigheid naar mogelijke gebeurtenissen dichterbij de mensen. Deze vragen zijn altijd welkom, net als dat nieuwsgierigheid een fijne eigenschap is omdat we daarmee openstaan voor datgene wat zich aandient in ons leven. In dit tweede deel van mijn voorspellingen probeer ik daaraan invulling te geven. Lees graag het eerste deel voor dit tweede deel indien je dat nog niet hebt gedaan. Misschien maak ik nog een derde deel, dat is dan afhankelijk van nog meer vragen en/of specifieke inzichten / doorgave.

### **Zuid Amerika**

Woorden die ik bij dit continent vind passen zijn Bevlogen en Intens. Niet vreemd dat al in vroeger tijden de Zon hier werd aanbeden. Vuur heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat het niets ontziend zaken kan verbranden waar het later spijt van heeft. Emoties zijn er om te doorleven, niet om erdoor geleefd te worden.

Traditie, 'we hebben het altijd zo gedaan' en 'zo zijn wij nu eenmaal', is geen weg naar de toekomst in een (spiritueel) veranderende wereld. Ook religie is nog een grote rem op noodzakelijke cultuurverandering. Daar het nog uitblijven van spirituele volwassenheid kunnen elitaire, corrupte en/of populistische leiders aan de macht komen en blijven. Een corrupt systeem kan alleen onderuit gaan als het volk spiritueel volwassen wordt. Dit geldt trouwens voor alle continenten.

Ik bedoel met spiritueel volwassen worden, het bewust worden van ons spiritueel wezen in een spiritueel universum. Dit heeft niets met religie te maken, sterker nog, in mijn visie is God spiritueel en niet religieus. Religie, wetenschap, overheden, politieke partijen en dergelijke instituten zijn allemaal meer van hetzelfde, namelijk conservatieve machtsblokken die alleen kunnen overleven als mensen zichzelf daaraan weggeven in plaats van soeverein te blijven en zelf de verbinding te zoeken met het spirituele collectief.

Hiervoor hebben we geen voorganger nodig, geen goeroe, zelfs geen profeet. Wanneer je diep van binnen het schijnbaar plotseling vanuit het niets te weten komt, dan heb je een definitieve stap gezet naar spirituele volwassenheid. Het is voldoende om het ongeveer te weten, omdat je het nooit helemaal zal kunnen begrijpen. Deze energie zal zich manifesteren in het lichaam en de geest, waarna voortaan alles anders zal zijn. Het moeilijkste zal zijn te aanvaarden dat nog zoveel anderen niet zien wat jij wel al ziet. Maar het is een kwestie van tijd en het is niet aan jou om anderen te veranderen of de wereld te versnellen. Alleen jouw eigen proces telt voor jou, en dat is al pittig genoeg.

Je vraag je wellicht af waar de voorspellingen blijven, maar deze zaken zijn zeer belangrijk en het zijn in feite ook voorspellingen. Tegelijk wil ik wel meer in detail gaan en kijken wat ik kan zien.

Ik zie een aantal Zuid Amerikaanse landen een poging doen om meer en beter samen te werken. Dat werpt nog niet zijn vruchten af in 2025, maar op termijn is dit nodig voor het hele continent om economisch en sociaal (veiligheid) beter te presteren. Met name zie ik initiatieven daartoe uit Paraguay, Bolivia en Uruguay.

Brazilië krijgt voor mijn gevoel te maken met meer extremisme. Vooral in het noorden van het land zie ik geweld door bendes toenemen. President da Silva (Lula) zou voorzichtig mogen zijn, want er zijn krachten aanwezig die hem naar het leven staan. De Brazilianen zouden zich meer kunnen verbreederen indien de levensstandaard van iedereen verbeterd en dat zou mogelijk kunnen zijn na nieuwe vondsten van belangrijke grondstoffen (olie en mineralen) en het actief gaan winnen daarvan ten gunste van iedereen.

Argentinië zal in 2025 positieve resultaten kunnen laten zien door het veranderde beleid van president Milei. Dit veranderingsproces zal echter op de proef worden gesteld als Milei erachter komt dat een harde koppeling met de U.S. Dollar negatief uit zal pakken voor Argentinië. Er blijft in de Argentijnse politiek ook verzet tegen zijn beleid, actief vanuit een harde kern. Milei zal zich solistisch blijven opstellen en weinig aansluiting vinden bij collega's in binnen- en buitenland.

Ik zie ernstige gebeurtenissen (natuurrampen c.q. aardbevingen) plaatsvinden in het berggebied ter hoogte en ten noorden van Santiago (Chili) en Mendoza (Argentinië). Verder naar het noorden tot en met voorbij Lima (Peru) zie ik ook het kustgebied zeer onstabiel zijn in 2025.

Venezuela kan in 2025 opnieuw meer druk gaan uitoefenen op gebiedsuitbreiding in Guyana, militair vertoon kan leiden tot plaatselijk geweld. Het oosten van Venezuela licht op als brandhaard.

Tot slot blijf ik iets bijzonders zien in het Amazonegebied (Brazilië). Daar stort opnieuw een relatief grote meteoriet neer of men vindt daar opnieuw resten van een 'verloren' vroegere beschaving die zeer interessant blijkt te zijn voor de menselijke geschiedenis.

## **Afrika**

Als westerling kan ik mij niet voorstellen hoe het is om geboren te worden in een land op een continent dat al eeuwenlang onderhevig is aan kolonisatie. Eigenlijk is mijn indruk dat Afrikanen in het algemeen ontzettend sterk zijn, omdat zij ondanks al die culturele druk van buiten toch in wezen zichzelf gebleven zijn. Tegelijk is alles wel uit elkaar getrokken en dat laat zich zien in extreem gewelddadige gebeurtenissen op het hele continent. Het wordt tijd dat Afrikanen stoppen met het zoeken naar oplossingen door middel van (ook vooral onderling) geweld.

Diverse Afrikaanse landen zijn begonnen met het definitief afschudden van hun (moderne) slavendrijvers. Dit zijn uitstekende eerste stappen naar soevereiniteit en het afdwingen van respect. Zo voed je 'Het Westen' op. Zaak is dit vol te houden en dat is mogelijk door handel met landen die dit ondersteunen (China, India, Rusland, Brazilië) én door samen te werken met gelijkgestemde landen binnen Afrika.

Het grootste probleem is dat voor zoveel landen de situatie nogal instabiel is. De bedreiging van buitenaf is groot en kan zomaar weer tot interne problemen leiden die positief ingezette veranderingen weer terugdraaien in de tijd. Dit is helaas nog lang voorbij 2025 het geval.

Bij Afrika denk ik aan het woord Oorspronkelijk. In Afrika ben je dicht bij de natuur en dicht bij jezelf. Dit is zeer spiritueel en daarmee hebben Afrikanen een sterke basis voor een groei in bewustzijn. Wanneer het culturele juk van anderen kan worden afgeworpen en ze afstand nemen van primitief denken en handelen (geweld), dan kunnen ze een voorbeeld zijn voor de hele wereld hoe je zo'n transitie vorm kan geven.

Zuid-Afrika worstelt, net als andere Afrikaanse landen, met omgekeerde discriminatie. Door velen worden de blanken over één kam geschoren en verantwoordelijk gehouden voor de ellendige situatie waarin ze nu verkeren. Echter mag ook duidelijk zijn dat er al een tijd 'eigen' mensen aan de knoppen zitten die de situatie er niet beter op hebben gemaakt. Het zou veel beter zijn als de 'eigen' mensen en 'die blanken' samen zouden werken om het land weer op de rit te krijgen. Zo simpel kan het zijn, maar wellicht is 2025 hiervoor nog te vroeg.

Sudan wordt er niet rustiger op komend jaar. Tegelijk zie ik wel een mogelijkheid om te onderhandelen en samen te werken als er over de inhoud wordt gesproken. Veel milities zien vechten als werk waar ze zich op kunnen storten, maar er zijn ook andere manieren om de kost te verdienen en zinvol te leven. Hoe zou een overheid dit kunnen faciliteren?!

Ik zie in toenemende mate China en Rusland een bemiddelende rol op zich nemen tussen Afrikaanse landen, zodat deze beter afstand kunnen nemen van onderlinge verschillen en ze zich meer kunnen richten op gezamenlijke belangen. Zodra dit voorbeeld in de praktijk wordt gezien en gevoeld, zullen meer Afrikaanse landen zich daarbij aansluiten en erop vooruit gaan.

Libië gaat voor mijn gevoel de positieve kant op in 2025. Het lijkt erop dat veel partijen begrijpen dat rust voor iedereen goed werkt. We kunnen namelijk weinig afdwingen, omdat die inzet vaak averechts uitwerkt. In rust ontvouwt de toekomst zich vanzelf en dat is de toekomst die tenslotte altijd het beste past.

De overige Afrikaanse landen die mij in het oog springen voor 2025 zijn Ethiopië, Mali en Chad. Deze landen zullen ook onrustig zijn met de nodige internationale aandacht daarvoor.

Ik zou een prijsvraag uitschrijven voor Afrikaanse denkers (filosofen, wijzen, leraren enzovoort) met als opdracht een essay te schrijven hoe alle Afrikanen op het continent Afrika zich als eenheid kunnen verhouden tot de bewoners op alle andere continenten. "We zijn een eenheid en we zijn niet alleen."

## **De Islam**

Voor westerlingen zien alle Chinezen er hetzelfde uit. Grappig is dat Chinezen datzelfde ervaren als ze westerlingen zien. Mensen zijn geneigd alles en iedereen over één kam te scheren. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam wonen meer dan de helft mensen van buitenlandse komaf, maar dat is géén homogene groep. 'Dé' Islam bestaat niet in de praktijk, net als Christenen en Joden ook geen homogene groepen zijn.

De Islam heeft een theoretische basis, maar wordt in de praktijk overal en door iedereen anders beleefd en vormgegeven. Waarom zouden we dan iedere Moslim over één kam willen scheren? Omdat we 'het' niet kennen? Zien ze er dan allemaal hetzelfde uit?

Het Westen speelt een dubieuze rol door enerzijds een 'As van het Kwaad' te benoemen die wordt bevolkt door Moslims en anderzijds door geopolitiek handelen een migratie op gang heeft gebracht van Moslims naar Het Westen. Geen enkel beleid is gericht op integratie in elkaars culturen. De elite die aan de knoppen zit kijken weg van de problemen in het land en blijven zelf verschoond van cultuurveranderingen. Ondertussen is de polarisatie enorm, eigenlijk op zowat alle vlakken waar de mensen last van hebben.

Wat verwacht je van mensen die stelselmatig worden weggezet als onwenselijk? Denk je werkelijk dat deze mensen zin hebben om te integreren? Gelukkig gebeurt dat toch regelmatig wel, maar het wordt steeds moeilijker. Dat komt vooral door de omvang van de migratie, het is gewoon teveel. Dat is wel het eerlijke verhaal. Als er honderd Nederlanders in Málaga (Spanje) gaan wonen, blijven ze ook Nederlands spreken en vooral bij elkaar over de vloer komen. Zo werkt het nu eenmaal bij mensen die toch het liefst in een monocultuur leven en letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken.

Ik zie een ernstige toename aan spanningen tussen Het Westen en De Islam de komende jaren. Een verharding aan beide zijde, terwijl beide zijden geenszins homogene partijen zijn. Ook 'Het Westen' bestaat niet. Hongarije is een totaal ander land dan Denemarken, maar in beide landen zal het uit de hand lopen tussen Moslims en de oorspronkelijke bevolking. Steeds meer mensen aan beide zijden die eigenlijk gematigd zijn, worden door het geweld over en weer in één van beide kampen getrokken. In heel Europa zal een anti-Islam sentiment zich verharden. De mensen zien teveel voorbeelden dat het door enkelingen uit de hand loopt, terwijl overheden weggijken en niets structureels doen om het tij te keren. Het probleem is dat er teveel mensen van een andere cultuur bijkomen en dat heeft in feite niets te maken met specifiek Moslims, want andersom zou het ook niet werken. In Afrika speelt dit probleem ook nog steeds.

Het mooie van de Islam in Het Westen is wel dat westerlingen een kans zien weer invulling te geven aan een spiritueel zinvol leven. De secularisering van de samenleving maakt het leven schraal en leeg terwijl mensen juist een behoefte hebben aan een aanraking vanuit een hoger bewustzijn. Het Westen heeft afgelopen eeuw afstand genomen van Het Christendom en is verzand geraakt in koude wetenschap, dus is het logisch dat De Islam die leegte in kan en gaat vullen.

Veel agressie komt trouwens niet voort uit religie, maar uit hoe de samenleving is ingericht. De kloof tussen arm en rijk is te groot. We leven ongezond en zijn chronisch ziek. De consumptiemaatschappij richt zich op materie en uiterlijk vertoon. Mensen zijn verslaafd aan drugs en seks. Kinderen die opgroeien in zo'n moreel loze failliete cultuur hebben niets te verliezen. Het is te gemakkelijk om dan een specifieke groep aan te wijzen als schuldige, vooral omdat we eigenlijk gewoon collectief

schuldig zijn een het laten versloffen van onze waarden en zijn afgedwaald in lager bewustzijn.

## **Economie**

Velen vragen zich natuurlijk af wat de economische vooruitzichten zijn, wanneer het financiële systeem eindelijk instort, de U.S. Dollar onderuit gaat, BRICS+ het voor elkaar heeft en wat de gevolgen van dat alles zullen zijn. Maar is dat nu echt het meest interessante als we het geldsysteem op zijn merites beoordelen? Waar gaat het eigenlijk nu echt om? Herkennen we het probleem onder het gepresenteerde probleem?

Het begint al met wat economen zelf aangeven, we hebben een reële economie en een financiële economie. Alles waar wij als gewone mensen mee te maken hebben is reëel en alles wat de financiële industrie bekookstofd is dus niet reëel. Is dat niet wat vreemd als we geld eigenlijk moeten zien als energetisch ruilmiddel? Waarom vinden wij het normaal dat je met geld nog meer geld kan 'maken'? Is het niet zo, dat wat voor nieuw systeem je hierop ook bouwt, dat altijd 'fout' zal zijn?

Dan heb ik het nog niet over het fenomeen rente, wat ervoor zorgt dat we in een piramidesysteem zitten waarin we alleen overleven als er groei is. Terwijl het toch logisch is, dat de Aarde eindig is en op enig moment groei onmogelijk is. En waarom zijn banken private instellingen, die nooit zullen handelen in het belang van het collectief maar louter in hun eigen belang. Hoezo kan een bank geld creëren uit het niets en dan geld beginnen te verdienen met renteheffing, inmiddels zelfs zonder enige dekking. Dit hele systeem is door en door rot en moet dus eigenlijk bij de fundering worden afgebroken.

Zou het kunnen dat Het Westen op papier al failliet is en grote oorlogen nodig heeft om een faillissement zo lang mogelijk uit te kunnen stellen. We hebben toch wel wat voorbeelden hiervoor in het verleden. De hele wereld draait om geld en juist dát is hét probleem. We zijn gericht op materie in plaats van (spiritueel) leven.

Ik zie een grote bank in Australië onderuit gaan in 2025 (of begin 2026) en er lijkt niet zoveel aan de hand, maar dit zal achteraf een mijlpaal zijn van ineensstortende markten wereldwijd. Het zal niet in één keer tot een stilstand komen, maar meerdere schokgolven de komende jaren door het financiële systeem zullen uiteindelijk tussen 2029 en 2031 alles op slot gooien.

Het grote voordeel van financiële malaise is de beperking op (massa) productie van wapens en munitie. Op een gegeven moment houdt het gewoon op en dat zien wij nu al in Het Westen. Er is ook het groot verschil tussen Het Westen en Rusland als het gaat om wapenproductie. Het Westen is gericht op geld verdienen en Rusland is gericht op kwaliteit. Het Westen wil toeters en bellen, Rusland wil dat het gewoon werkt. Dit verschil wordt steeds zichtbaarder in de praktijk en alle omstandigheden leiden ertoe dat het niet meer wordt ingehaald. Op geen enkel vlak.

## **Pandemie**

Een andere veel gestelde vraag is of we weer een nieuwe pandemie krijgen. Corona is gebleken een uitstekend vehikel te zijn als het gaat om invoering van een totalitair

systeem. Compleet met propaganda en censuur waar Volksvoorlichter Goebbels jaloers op zou zijn. Was het niet vreemd dat in alle landen dezelfde oneliners werden gebezigd met dezelfde ondersteunende beelden en dat dezelfde maatregelen werden ingevoerd. Het zou overheden goed uitkomen om die macht blijvend naar zich toe te trekken om het volk definitief onder de duim te kunnen houden. Het pandemieverdrag van de WHO is niet voor niets door zoveel landen omarmt. Alsof directeur-generaal Tedros geen verdacht verleden heeft.

Het project is geslaagd, maar tegelijk ook slechts eenmalig succesvol. De mensen trappen er niet meer (massaal) in. Sterker nog, het blijkt zelfs averechts te werken nu. Steeds minder mensen kiezen voor vaccineren, want ook de 'gewone' vaccinaties liggen nu onder een vergrootglas. Want hoe toevallig is het dat met de opkomst van zoveel vaccinaties we nu ook zoveel kinderen hebben met autisme en ADHD en zoveel ouderen met dementie en alzheimer. Wanneer overheden een nieuwe pandemie goedkeuren, dan zullen ze veel dwang en geweld moeten gaan gebruiken om mensen zich te laten prikken. Het momentum was in 2023 al voorbij en nu is het wachten op de rechtszaken en tribunalen. Ik had begin 2021 voorspeld dat dit zou beginnen in 2024, maar zie nu eerder 2026 als belangrijkste mijlpaal daarin.

### **Klimaatverandering**

Niemand kan en zal klimaatverandering ontkennen, maar de vraag is natuurlijk hoe dat komt en of/wat we daaraan kunnen doen. Milieuactivisten zijn blij dat er eindelijk iets gebeurt en dat er eindelijk naar hen geluisterd wordt. Maar is dat ook zo? Ik zie geen maatregelen om zoveel als mogelijk plastic biologisch afbreekbaar te maken. Wat ik wel zie is een aantal rijke investeerders flink geld verdienen aan gesubsidieerde projecten die eigenlijk zelfs slecht zijn voor het milieu. Een windmolen is van productie tot en met recycling (als dat al gebeurt) niet duurzaam. Elektrisch rijden kan alleen door inzet van zeldzame (dus eindige) aardmetalen die gewonnen worden onder nogal aparte omstandigheden. De Europese Unie wil een hogere invoerheffing op elektrische auto's uit China, omdat ze anders Europese aanbieders uit de markt drukken, maar willen we niet juist zoveel als mogelijk consumenten kunnen laten overstappen. Het draait allemaal om geld en niet om het milieu.

De ideologie van de klimaathype zal in 2025 nog doorgaan en pas later een langzame dood sterven. Wetenschappers die het narratief bestrijden zullen nog geen ruimte krijgen voor een beter verhaal. Echte uitvindingen die een verbetering kunnen zijn voor het milieu zullen nog steeds worden gefrustreerd en tegengehouden. Het enige wat ik wel zie is een enorme vlucht die waterstofenergie zal maken, maar dat komt vooral doordat China hier vol mee bezig is en de vruchten van zal plukken wereldwijd. China zal wel voorzichtig mogen zijn op haar wetenschappers, want krachten op de achtergrond (ook in China) liggen op de loer om wezenlijke doorbraken met grof geweld te stoppen. Ik zal niet verbaasd zijn als de kranten een paar maal 'zelfmoord' of 'vermoord' koppen.

### **Nog iets positiefs graag**

Bewustwording is altijd positief. Het is wat het is. Het heeft geen zin om ergens van weg te kijken, want daarmee gaat het niet weg. We moeten de waarheid eerst onder

ogen komen. Dan alle conditionering opzij zetten en een oplossing 'tot ons laten komen'. Door alles te willen sturen en alles te willen controleren, maken wij ons leven tot een hel. Dat doen wij zelf, want we worden niet zo geboren.

Wanneer wij ons bewust worden van alles wat er speelt, dan is dat ontzettend positief omdat wij daardoor de keuze krijgen het anders te gaan doen. Bewust. Wanneer wij echter weggijken, omdat het te moeilijk is of vervelend, dan blijven we de aangereikte lessen herhalen. Generaties lang zelfs. Laten we er eerst maar eens grondig naar kijken en daarin bewust worden, dan zijn we al op de helft richting een oplossing. Gewoon kijken en niets doen of willen is al een hele uitdaging. Onze evolutie wordt buiten ons gestuurd, daar zullen we op moeten leren vertrouwen.

Iets heel positiefs is veel kinderen geboren zullen worden met dat hogere bewustzijn. Zij zullen een leidraad zijn voor veel volwassenen die ook in beweging zijn en graag die stap willen zetten naar een meer spiritueel leven. Nogmaals, dit heeft helemaal niets te maken met religie. Religie kan een valkuil zijn. In de basis leunen religies op die spirituele grondslag, maar hun menselijke bouwwerken zijn doordrenkt van zonden. Alles kan werken en er zijn zeker uitzonderingen, maar tenslotte kan er niets staan tussen jou en God. Tussen jou en De Bron. Tussen jou en De Natuur. De kinderen zijn de toekomst en die kinderen komen nu in grote aantallen naar de Aarde. Dat maakt mij in elk geval heel blij.

Tot slot in dit schrijven voorspel ik dat steeds meer mensen gaan ontdekken dat klanken en muziek rechtstreeks een positieve invloed zullen hebben op ons lichaam en onze geest. Muziek heelt ons en we kunnen dat altijd praktisch inzetten om gezond te blijven en te worden. Muziek is trilling en die komt rechtstreeks bij ons binnen, letterlijk. Komende jaren zullen er bijzondere ontdekkingen worden gedaan op dit gebied en dat komt de mensheid zeer ten goede. Mijn uitnodiging is hier zelf al mee te gaan experimenteren, om te ontdekken wat er is en hoe dat voor jou werkt. Het is jou gegund.

[https://www.youtube.com/watch?v=BmwVR\\_jN470](https://www.youtube.com/watch?v=BmwVR_jN470)

Nico Cost, 5 oktober 2024