

## **Nog 11 jaar**

Er zijn pas 3 jaar verstreken sinds de transitie van onze wereld begon op 24 februari 2022. Dergelijke ingrijpende transities, of het nu individueel is of op mondiaal niveau, duren 14 jaar. De eerste 7 jaar zijn nodig om het oude af te breken en de tweede 7 jaar zijn nodig om het nieuwe op te bouwen.

Natuurlijk kun je dergelijke veranderingen niet keihard op een datum vastprikken. Er spelen zoveel zaken mee en de situatie is altijd zeer complex. Maar wellicht herken je het ook in jouw eigen leven, dat op enig moment het duidelijk werd dat zich een verandering had ingezet. Dat er een omslagpunt was, maar tegelijkertijd niet heel duidelijk aanwijsbaar. Dat daarna zich de verandering voltrok en dat opeens de situatie nieuw was en de transitie voltooid. Vaak gebeurt dit op individueel niveau tijdens onze mid-life periode.

Zeven jaar is ook voor andere zaken een heel herkenbare cyclus. Iedere zeven jaar vernieuwd ons lichaam zich, alle cellen worden vernieuwd. Relaties duren vaak een veelvoud van zeven jaar. Het is een natuurlijke cyclus die we ook terugzien in ons levenspad. De eerste zeven jaar van ons leven zijn we bezig ons karakter te vormen. Daarna leren wij ons aanpassen in onze omgeving. Enzovoort.

### **De oude unipolaire wereld**

Het Westen heeft enkele millennia de wereld gedomineerd. Maar aan alles komt een eind. Eigenlijk gebeurt dit op een heel natuurlijke manier, want hoewel de mens in het Westen en het niet-Westen denkt van alles te kunnen sturen, is de mens onderhevig aan een natuurlijk onontkoombaar programma. De oude unipolaire wereld liep op zijn laatste benen. De poging in 2020 om via Corona grip te houden was eigenlijk juist de aanleiding om definitief het verval te versnellen en massaal mensen op andere gedachten te brengen.

De meest duidelijke mijlpaal om de oude unipolaire wereld vaarwel te zeggen is de start van de Speciale Militaire Operatie in Oekraïne. Daarmee zette Rusland de bijl in het oude systeem. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. Het kost tijd en energie om het oude af te breken, zeker als er veel zaken mee samenhangen. En we zijn pas drie jaar onderweg.

Mensen zijn over het algemeen huiverig voor veranderingen en de oude wereld houdt krampachtig vast aan bekende zaken. Het Westen behoudt graag zijn macht. Het niet-Westen ziet nog niet hoe het vrij daarvan kan worden en zijn. In deze periode van afbraak moeten veel pilaren sneuvelen en dat zal pijn doen. Tijdens afbraakwerkzaamheden kunnen ook goede zaken kapot gaan. Wanneer de nullijn wordt gepasseerd kunnen andere extremen optreden. De balans is zoek en moet opnieuw gevonden worden.

De verandering is ingezet met militaire middelen, maar dit is slechts een deel van alles wat er gebeurt. Al langer zijn er verschuivingen gaande. China is inmiddels de economische motor van de wereld en is koploper op het gebied van innovatie, productie en logistiek. Ook India heeft enorme sprongen gemaakt. Alle niet-Westerse landen zijn de patronen gaan herkennen en zien de wereld nu veranderen waarin ze kansen krijgen. Alles komt nu samen, maar eerst moet dus het oude systeem worden afgebroken. Voldoende afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe.

## **De nieuwe multipolaire wereld**

Wanneer het stof van de sloopwerkzaamheden is gaan liggen kunnen alle landen zich opmaken voor een nieuwe fase van de mensheid. Dit klinkt groots en dat is het ook. Het zal echt een nieuw begin zijn waarin de mens weer een stap kan zetten in bewustwording en daarmee beschaving.

Alle landen, dus ook de Westerse landen. Maar dat zal niet eenvoudig voor hen zijn. Vele Westerse generaties, voornamelijk die van de Westerse Elites, zullen in ontkenning blijven. Zij zullen letterlijk moeten uitsterven. Daarmee zal een groot deel van de primitieve mens verdwijnen, zoals de mens de neanderthaler ook achter zich heeft gelaten. Maar hetzelfde geldt voor de niet-Westerse mens die wat zaken achter zich mag laten. Alle vormen van discriminatie moeten verdwijnen om onze soort te behoeden voor terugval. We hebben niets aan een multipolaire wereld als we ons niet leren gedragen als beschaving. Niemand is beter dan de ander.

We beginnen vaak enthousiast aan het afbreken van iets dat ons niet meer bevalt, maar hebben we nagedacht over wat dan wel kan werken? Wat is dan die multipolaire wereld? Is dat werkelijk een multipolaire wereld als geheel of, als we niet uitkijken, hebben we dan gewoon een wereld gecreëerd met vele unipolaire eilanden? Wat hebben wij gemeen? Wat maakt ons dan één wereld? Onderschrijven we dat ook allemaal? De tweede 7 jaar zijn nodig om dit vorm te geven, om een stevige basis te leggen.

## **Ondertussen**

Nog vier jaar breekwerkzaamheden waarin veel kan gebeuren. Het kan escaleren. Wat doet het Westen? Maar ook wat doen de niet-Westerse landen ter voorbereiding op het nieuwe systeem? BRICS+ is al langer bezig zichzelf vorm te geven, maar ook sommige BRICS-landen zijn zoekende naar balans. Brazilië en India worstelen met Westerse belangen. Zuid-Afrika worstelt met zichzelf. Veel nieuwkomers hopen op kansen, maar weten nog niet wat ze geacht worden te investeren. Ook die nieuwkomers zullen het oude moeten loslaten. Zij zullen de moed moeten opbrengen om het oude te weerstaan, ongeacht de bedreigingen die hen ten deel zullen vallen. Rusland en China zal worden gevraagd bescherming te bieden. Iedereen zal meer moeten doen.

In 2029 zullen we geconfronteerd worden met een nieuwe mijlpaal. Dan moet blijken dat de sloop geslaagd is en we kunnen starten met bouwen. Het worden spannende tijden. Alles kost tijd en energie. Er valt minder te sturen dan we denken of hopen. Het rad draait en de wereld verandert, hoe dan ook. Ieder land zal op enig moment vaststellen wat er gebeurt en daarop moeten anticiperen. Ieder mens zal worden gevraagd om mee te gaan naar de nieuwe wereld. Dat is een kans, maar betekent ook een investering. Ben je bereid zelf ook te veranderen? Je hebt nog 11 jaar de tijd. Die gaan sneller voorbij dan je nu denkt. Voor je het weet is het 2036.

Nico Cost, 14 maart 2025