

## Nog een paar spannende maanden

In Januari 2025 vindt in de Verenigde Staten van Amerika de inauguratie plaats van een volgende President. Velen hebben de hoop dat Donald Trump de verkiezingen zal winnen, omdat ze denken dat hij de oorlog in Oekraïne zal stoppen en het niet zal laten uitlopen op een kernoorlog.

Het is echter een race tegen de klok, want de Neocons trekken alles uit de kast om hun felbegeerde Wereld Oorlog III tot stand te brengen. Ze hebben geprobeerd Trump te vermoorden en ze blijven escaleren in Oekraïne in de hoop dat Rusland in hun aas hapt.

Weinig lukt hen tot nu toe en ze zijn ook lichtelijk in paniek. De mentale toestand van Joe Biden werd onhoudbaar en bij gebrek aan beter moesten ze grijpen naar Kamala Harris. Rusland, China en nu zelfs Iran weigeren in hun water te gaan zwemmen. Het westen raakt geïsoleerd.

De westerse genocide nu uitgevoerd door Israël is pijnlijk duidelijk voor heel de wereld. Het westen zelf zit in een ontkenningmodus en het niet-westen is bezig zich los te maken. Diverse niet-westerse elites wedden nog op twee paarden, maar het is een kwestie van tijd dat de race gelopen is.

De Presidentsverkiezingen in de VS in november 2024 maken eigenlijk niet meer uit. Los van het feit dat zowel Trump als Harris achter volkerenmoord staan en uiteindelijk dezelfde buitenlandpolitiek zullen voeren zijn de kaarten al geschud en verdeeld. Links- of rechtsom zal het westen blijven provoceren.

Echter is het westen niet meer aan zet. Het Globale Zuiden bepaalt het wat, hoe en wanneer. Maar het slagveld is complex, er lopen vele spelers op met verschillende belangen. De staatsgreep om wereldmacht in handen te krijgen is al lange tijd gaande. Gelukkig kunnen duistere krachten moeilijk samenwerken.

De WHO probeert na de mislukte Corona staatsgreep nu de bevolking bang te maken voor Apenpokken. We zien echter dat de mensen eerder minder vaccinaties zijn gaan nemen dan meer. Zelfs de griepvrij wordt nu gewantwoord en terecht. Het Medisch Industrieel Complex wordt steeds meer zichtbaar.

De WEF probeert na de mislukte Klimaat staatsgreep nu de regeringen warmer te maken voor Totalitarisme. Hoewel de 'Young' Global Leaders zoals Trudeau en Macron dit geweldig vinden, lopen ze in toenemende mate tegen een protesterende bevolking aan en komen de revoluties dichterbij.

De EU probeert na de mislukte Federatiecreatie staatsgreep nu meer greep te krijgen middels invoering van een Digitale Identiteit. Er is echter binnen de EU geen eenheid en alles wat daarbinnen gebeurt is op drijfzand gebaseerd. De EU trekt een grote broek aan, maar speelt op mondiaal niveau weinig rol meer.

We zagen de invoering van de Woke Cultuur in het westen en dit biedt wellicht de beste inkijk in wat er nu gebeurt. We zien een langzaam ongeluk voor onze neus gebeuren. Wanneer een tegenstander zichzelf in de vernieling helpt moet je hem vooral niet onderbreken.

Geduld is een schone zaak. Een grootmeester weet dat het schaakspel niet gewonnen kan worden zonder stukken te verliezen. Emoties zijn begrijpelijk, maar

helpen nooit. Er staan nu een aantal grote kapiteins aan het roer van de Ark van Licht die de mensheid leidt naar meer beschaving.

De komende maanden zijn spannend, maar ook daarna zitten we er nog middenin. Het is van groot belang niet gevangen te raken in het westerse korte termijn denken. Trump gaat de wereld niet redden. De wolf in schaapskleren, Elon Musk, gaat ook niets verbeteren. Het westen is opgegeven.

De Neocons en Zionisten zijn niet zomaar uitgeschakeld, ze zitten over heel de wereld overal in verweven. Het zal een lange tijd duren eer we van hen verlost zijn. Het mooie van de Chinese werkwijze is dat ze vanuit een lange termijn visie daar uitvoering aan geven. We zullen dus allemaal geduld moeten hebben.

Het westen is een zinkend schip en de ratten zullen het vroeger of later verlaten. Wat de hele wereld zal gaan raken is de ineenstorting van het financiële systeem. Dit systeem dat op rente is gebaseerd heeft groei nodig om te kunnen overleven en de groei is er al lange tijd uit.

In het gehele westen is de bevolking aan het krimpen en de geschiedenis laat zien dat alle krimprijke rijken in verval raken en verdwijnen. Massa immigratie lost dit niet op, want wanneer je een cultuur verwaterd verliest een land zijn samenhang en daarmee zijn bestaansrecht.

Je ziet het westen krampachtig zijn best doen om de macht te behouden door steeds extremere maatregelen te nemen. Maar uiteindelijk ligt de macht altijd bij het volk en blijkt dat macht 'zomaar' kan oplossen. Onder andere de U.S.S.R. heeft dit aangetoond. Dit zal het westen ook 'overkomen'.

Maar nu nog niet. Niet binnen deze maanden. Niet binnen een paar jaar. Spannend wordt het wel, want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een kernoorlog is niet ondenkbaar, want er zitten werkelijk compleet gestoorde gekken aan de knoppen in het westen. En er zijn nog genoeg westerse meelopers in de politiek en de media.

Hoe langzamer het ongeluk plaatsvindt, des te beter het is. Des te minder kans op rare sprongen. Rusland, China en Iran moeten pionnen offeren om de winst veilig te stellen, om het schaakspel uit te spelen en de tegenstander niet het idee te geven dan maar het hele bord omver te gooien.

De westerse stukken moeten één voor één worden opgeruimd. De put moet opdrogen, het belangrijkste middel moet opraken. De westerse maatschappij kan niet functioneren zonder geld en dat is dus de echte race tegen de klok. Gaat het westen failliet voordat hun raket gelanceerd kan worden.

De strijd is dus specifiek en hoewel de kinetische oorlog veel slachtoffers opeist gaat het erom het westen bankroet te krijgen. Dit is inherent aan het systeem, maar gaat het snel genoeg is de vraag. En hoe kan dat proces een handje geholpen worden. Dit is gaande en velen zien het niet. Schaken is een ingewikkeld spel.

De gewone westerse man op straat moet niet hopen op korte termijn verlichting. Hij moet gaan werken aan zijn eigen morele verantwoording en in het reine komen met zijn goddelijke geweten. Afstand nemen van duizenden jaren verdwaling is niet eenvoudig, maar we hebben het te doen. Er is geen voorganger.

Nico Cost, 11 september 2024