

Onderhandelen? Verhoog de inzet!

Er zijn signalen dat het Westen nu opeens wél wil onderhandelen over een staakt het vuren in Oekraïne. De vraag die je dan als eerste stelt is wie er eigenlijk gemachtigd is te onderhandelen, want het Westen is toch alleen een leverancier en geen opdrachtgever of uitvoerder? De enige die kan onderhandelen is Oekraïne zelf.

Wanneer Rusland dan toch het Westen tegenover zich ziet aan een onderhandelingstafel, dan komen er andere onderhandelingspunten bij ten opzichte van de punten gericht aan Oekraïne. De doelen van Rusland waren duidelijk, namelijk dat Oekraïne met name gedemilitariseerd zou worden, ontdaan van nazisme en een neutrale status zou krijgen.

Nu echter het Westen straks aan tafel lijkt te zitten, kan Rusland de onderhandelingsinzet uitbreiden. Er kunnen eisen worden gesteld aan dat Westen. Blijkbaar speelt het Westen dan een rol en dus wordt daarover onderhandeld.

Een belangrijke eis van Rusland kan zijn het opheffen van de NAVO. Die organisatie heeft z'n langste tijd gehad en is na het opheffen van het WarschauPact eigenlijk al over de datum. De naam dekt ook allang niet meer de inhoud, want blijkbaar vindt die NAVO dat ze verder moet gaan dan Noord Atlantische en ook heeft het weinig meer met verdediging te maken omdat het voortdurend aanvalt.

Wil Rusland de toekomst veilig stellen en het gebied dat Oekraïne heet vrijhouden van agressie, dan heeft het aan de drie genoemde hoofddoelen richting Oekraïne niet genoeg. Net als die Minsk-akkoorden zal het weer een uitstel van executie zijn. Het onderliggende probleem is natuurlijk allang duidelijk en de uitvoerende organisatie is de NAVO die dus opgeheven moet worden.

Als daar niet over te praten valt, en ik schat zo in dat het Westen en hun NAVO daar niet over willen praten, dan hoeft dat Westen niet aan de onderhandelingstafel te verschijnen. Mijns inziens is het opheffen van de NAVO de belangrijkste voorwaarde voor een vredelievender toekomst in heel de wereld. Maar dat gaat natuurlijk voorlopig nog niet gebeuren. Eerst zal het Westen, vooral financieel, moeten instorten, waarna dergelijke organisaties niet meer op te brengen zijn. Onderlinge ruzies zullen dat proces versnellen.

Maar ik zou dus de inzet verhogen. Zeker nu.

Nico Cost, 8 november 2024