

Onderschat nooit je tegenstander

Ja, we zien ontzettend veel onnozele pratende hoofden voorbij komen die louter bezig zijn met propaganda verspreiden en overduidelijk grotendeels onwetend meespelen in het grote toneelstuk. Dat zijn de uitvoerders en de nuttige idioten, maar het zijn niet de bedenkers of regisseurs. We horen de onzin die uitgekraamd wordt en kunnen dan denken dat ze helemaal gek geworden zijn en daarom uiteindelijk gemakkelijk zullen verliezen. Maar vergis je niet, degenen die wij zien en horen zijn niet de echte tegenstanders waarvoor wij op moeten passen. Die echte tegenstanders zijn geen domme mensen en als je denkt dat ze het wel zijn, dan ben je wellicht zelf dom.

Het maakt niet uit in welke strijd je verwickeld bent, het is tegenwoordig overal om ons heen. We kennen de mensen die paniekerig rondrennen en verkondigen dat de planeet vergaat als we niets aan het klimaat doen. We horen de telkens terugkerende leugens als we opgestookt moeten worden om oorlog te gaan voeren. We zien steeds meer hoezeer wij bedrogen zijn met vaccinaties en mensonterende maatregelen in Coronatijd. Als je al deze zaken doorziet, dan is het zo ontzettend eenvoudig geworden om ook al die andere onzin ter herkennen. Dan zie je de onbewuste mensen om je heen die het nog niet doorhebben. Dan zie je het amateurisme van de uitvoerders en nuttige idioten, maar blijkbaar is er nog niet genoeg massa om de weegschaal naar de andere kant te doen doorslaan.

Zelfs de meeste zeer hooggeplaatste functionarissen die wij in beeld hebben zijn slechts uitvoerders. Ze hebben een lange carrière achter de rug waarin ze hebben kunnen laten zien dat ze uitstekend kunnen functioneren als pratend hoofd. Ze kunnen niet veel, maar praten kunnen ze. Of beter gezegd, ze kunnen liegen als de beste. Hoe hoger de functionaris is, des te beter kan die liegen. De echte toppers kunnen in één zin zichzelf tegenspreken en daar heel serieus bij kijken. In een volgende zin kunnen ze definities wijzigen en doen alsof jij het blijkbaar niet begrijpt. Ze zijn slim, maar niet intelligent. Ze zijn handig, maar niet wijs. Ze leren de teksten die voorgedragen moeten worden keurig uit hun hoofd en zijn voor de rest palingen in een emmer met snot.

Maar het gaat mij dus niet om die walgelijke figuren die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Het gaat mij om dit te doorzien en te kunnen kijken naar de duivel. We mogen de duivel niet onderschatten, want de duivel is geenszins dom. Hij zal verliezen, maar als we 'm onderschatten kan hij nog veel meer schade aanrichten dan nodig is. Als we zijn loopjongens uitschakelen, zal hij gemakkelijk nieuwe vinden. Er staan altijd mensen klaar op de ladder om een trede omhoog te mogen gaan. Er zijn altijd mensen bereid om in zijn naam zelfs de meest vreselijke dingen te doen. De duivel heeft zijn tentakels uitgestrekt tot in de gedachten van vele mensen. Als wij niet alert zijn, dan zit die duivel ook in onze gedachten.

We moeten doorhebben dat we met een duivel te maken hebben en zien wat hij doet. Wanneer we op één of andere manier onbewust meedoen in zijn spel, dan denken wij zijn tegenstander te zijn maar zijn eigenlijk dom bezig. En zou het niet gewoon kunnen dat er mensen die tegenover de pratende hoofden staan net zo dom bezig zijn. Zien we dat ook niet overal om ons heen. Wetenschappers tegenover

wetenschappers. Christenen tegenover Christenen. Moslims tegenover Moslims. Terwijl we toch in feite allemaal slechts één God dienen. En dus allemaal beïnvloed worden door die duivel, om toch maar niet bewust te worden van die ene God. Er is ook zoveel onzin uitgekraamd over God, omdat onbewuste mensen God maar al te graag voor hun karretje willen spannen in de hoop op aandacht, status en macht. Dat is de duivel aan het werk. De duivel is het bange wezen in ons dat zich niet wil overgeven aan het leven. Mensen maken er weer een spannend verhaal voor en denken dat de duivel op dezelfde hoogte staat als God. God is het Universum. De duivel is de nog onderontwikkelde geest van de mens.

De loopjongens zijn bang voor hun carrière. De bedenkers zijn bang voor hun status. De loopjongens zijn psychopaten. De bedenkers hebben last van grootheidswaanzin. De loopjongens zijn domme idioten. De bedenkers zullen verliezen, maar weten wat ze doen. Onderschat hen niet. Je ziet alleen de loopjongens. Corona, Woke, LHBTIQ+, Klimaatverandering, Oekraïne, Gaza, Syrië, Taiwan, Venezuela enzovoort enzovoort, het zijn allemaal tentakels van hetzelfde beest. Dat beest weet wat het doet. Dat beest heeft tot nu toe meer gewonnen dan het heeft verloren. Tentakels die afgekapt worden, groeien gewoon weer aan. Er zullen altijd nieuwe slachtoffers zijn. De enige manier is het beest zijn voeding te ontnemen. Wat is zijn voeding?

Zolang de mens niet begrijpt wat de voeding van het beest is, kan het in leven blijven. Niemand gaat dit voor jou oplossen, zelfs God niet.

Nico Cost, 13 december 2024