

Onze lijdensweg kunnen we alleen doorbreken met een hoger bewustzijn

De mens is bezig mens te worden. De essentie van de door God geïnitieerde evolutie is verruiming van bewustzijn. Zolang we er niet in slagen om een hoger bewustzijn te krijgen als soort, blijven we doormodderen in onze dierlijke instincten en emoties. Dan blijven we gevangen in ons denken en maken we elkaar het leven zuur. Terwijl ons potentieel enorm is en de mens een wezenlijke stap is op weg naar God.

Wanneer je moeite hebt met het woord 'God', lees dan bijvoorbeeld 'bron'. Neem de tekst niet letterlijk en niet persoonlijk, maar haal eruit wat jou past en waar je mee verder kunt in jouw ontwikkeling. Niets moet, alles mag.

De aanleiding voor dit artikel zijn twee onderwerpen die nogal actueel zijn. Ten eerste de transitie naar een multipolaire wereldorde. Ten tweede de steeds verdergaande digitalisering van ons leven.

De multipolaire wereldorde

De hegemonie van de VS wordt op dit moment doorbroken, het is een lopend en onomkeerbaar proces. Zelfs een WO3 zal dit niet kunnen tegenhouden. Zoals alle voorgaande imperiums zijn gevallen, zo komt ook een einde aan het collectieve westen dat de rest van de wereld honderden jaren heeft gekoloniseerd.

Ik las het uitstekende artikel 'The Collective West vs. Traditional Values' van Davor Slobodanovich Vuyachich op de website strategic-culture.su. Uitgelegd wordt hoe de macht van links én rechts op het politieke spectrum zijn verschoven naar een gezamenlijk globalistisch wereldbeeld wat zichzelf liberaal noemt. Vervolgens heeft een verschuiving plaatsgevonden naar neoliberalisme of liberalisme 2.0, wat streeft naar absolute macht en dus eigenlijk helemaal niet meer liberaal is.

De macht draagt het masker van democratie, maar breekt die steeds meer af door het afnemen van mensenrechten, het polariseren van de bevolking en het verwezen van de samenleving. Het boek 'De verweesde samenleving' van Pim Fortuyn wees daar ook al op. Het volk wordt afgeleid, tegen elkaar uitgespeeld en traditionele waarden worden ondermijnd. Het is ze al gelukt om het geloof te marginaliseren. En nu spelen ze volop het woke orgel van LGBT+. Het is gedoemd te mislukken, iedere hype heeft een beperkte houdbaarheidsdatum.

Het financiële systeem staat op het punt onderuit te gaan. Waar landen als Libië nog gesloopt konden worden omdat ze aangaven los te willen komen van de Amerikaanse dollar, zijn er nu veel, grote én invloedrijke landen die het daadwerkelijk doen. Het is een kwestie van (afzienbare) tijd totdat het Amerikaanse piramidesysteem van schulden compleet instort omdat het niet meer groeit en niemand meer meedoet aan hun spelletje. We merken het al aan de inflatie en straks ook aan de lege(re) schappen in de winkels. Niet te vergeten de banken die in heel zwaar weer zitten en waar krampachtig de dominosteentjes overeind worden gehouden.

De digitalisering van ons leven

Dit is enerzijds ingegeven door de macht om de burger onder te kunnen brengen in een totalitair systeem. We kennen de natte droom van Klaus Schwab's WEF en hij is natuurlijk maar één van de poppetjes op de voorgrond waar er achter de schermen monsters al eeuwen bezig zijn hun hel op Aarde proberen te vestigen. Maar daar ga ik nu even niet verder op in.

Anderzijds is de digitalisering ook onderdeel van de technologisering van de samenleving. We gebruiken al heel lang techniek om ons leven gemakkelijker te maken. Van al die technologie werd eens gezegd dat het heel gevaarlijk was, maar uiteindelijk zijn we het massaal gaan gebruiken. Bijvoorbeeld de auto en de trein.

Ook geld zou je kunnen zien als een techniek. Geld kan een middel zijn om eenvoudiger ruilen. Zo beginnen technieken vanuit het perspectief dat het handig voor ons is. En dat is ook zo. Maar tegelijk zien we dat er dan mensen zijn die het vooral handig voor zichzelf maken. Banken gaan rente heffen bijvoorbeeld. Zo wordt een systeem gecreëerd dat je met geld geld kunt maken. Het middel wordt een doel.

Voor de Overheid zijn we een nummer, we hebben tenslotte een BSN van ze gekregen. We hebben een paspoort en rijbewijs met allerlei toeters en bellen. Een online bankaccount. We zijn al heel erg digitaal. Straks waarschijnlijk een digitale munt. Een digitale pas waar alles op staat tot en met je zorgprofiel. Met één druk op de knop kan de Overheid je straks 'eliminieren', geen geld, geen zorg, geen OV, niks nada noppes. Terwijl het best handig kan zijn, omdat het zeker ons leven gemakkelijker kan maken. Mits...

De oplossing zit 'm niet in systemen

Wanneer de Overheid te vertrouwen zou zijn, dan hebben we geen probleem. Echter blijkt al zolang er een Overheid bestaat dat deze niet te vertrouwen is. Mensen zijn niet te vertrouwen, dat is het hele probleem. In den beginne wel, totdat de boel corrumpeert. We kunnen die poppetjes bovenaan de geldladder wel de schuld geven, maar zonder ons hebben ze geen enkele macht. Zolang wij op diezelfde ladder blijven staan, lachen ze zich rot als ze hun stront naar beneden dropen. In de rat-race zijn zoveel mensen bezig diezelfde ladder te beklimmen. En als ze een paar treden hoger staan, dan schijten ze ook lekker naar beneden. Likken naar boven en schoppen naar beneden. We staan op de verkeerde ladder of moeten helemaal niet op een ladder gaan staan.

Wanneer we bovenin wat poppetjes vervangen, dan komen er nieuwe poppetjes die precies hetzelfde gaan doen. Wanneer we voor een ander systeem kiezen, zullen we zien dat het nieuwe systeem op een gegeven moment ook weer net zo corrupt wordt. De technologie kunnen we nooit tegenhouden, ook omdat technologie een wezenlijk onderdeel is van onze evolutie. Zidelings opgemerkt dat we over een paar miljoen jaar van deze planeet af zullen moeten omdat 'ie dan te dicht bij de Zon komt te staan en de Zon ook een eindigheid heeft. Handig als we dan een ruimteschip hebben. Technologie is net als een systeem niet het probleem. Het probleem is de nog onbewuste mens die systemen en technologie misbruikt. Even los gezien van ethisch gebruik.

Wat moet veranderen zijn wij zelf

Wij zullen als soort moeten veranderen, we moeten bewust worden. We moeten mens worden en onze dierlijke angsten en lusten onder controle krijgen. Wanneer ons dat lukt, dan kan ieder systeem en iedere technologie prima functioneren, als we dat dan nog nodig hebben. Het potentieel voor wezenlijk menselijk bewustzijn hebben we, meegekregen in God's plan, of zo je wilt in ons DNA. Dé vraag is hoe daar te komen.

En dat is in feite de essentie van dit artikel, want ik neem voor het gemak aan dat al het voorafgaande gesneden koek was.

Hoe leren we

We leren van alles op school, lezen boeken, volgen goeroes enzovoort. We debatteren, filosoferen en indoctrineren. Dit artikel is er een goed voorbeeld van. We denken dat we op deze manier van elkaar ontmoeten intelligenter worden, bewuster. Ik ben van mening dat het anders gaat.

We leren we pas iets als we het zelf ervaren (doen) én verinnerlijken. Ik vind het leren van evenwicht altijd een mooi voorbeeld. Niemand kan mij dat uitleggen in de zin dat ik het echt kan leren. De uitleg kan wel inspireren en stimuleren het te willen ervaren. Elkaar ontmoeten heeft dus wel degelijk zin. Maar ik leer het door te doen en het dan in mijzelf 'waar te maken'. Zo kun je trouwens met gemak van iedere verslaving afkomen.

Het zwaartepunt van leren ligt dus in jezelf. Dat wetende, kun je voor jezelf nagaan in hoeverre je invloed hebt op het leren van een ander. Je kunt je kinderen van alles leren, maar je leert ze dan vooral jou zijn en niet zichzelf. Je leert ze hoe jij over iets denkt en leert ze niet zelfstandig en vrij te denken. Ik schrijf het wat zwart-wit, maar je begrijpt vast wat ik bedoel.

We vertrouwen teveel op wijsheden van anderen en te weinig op onze eigenwijsheid. Ik vind het altijd bijzonder hoe zelfs veel spiritueel geïnteresseerde mensen boek na boek lezen en goeroe na goeroe aflopen. Terwijl ze alle antwoorden juist in zichzelf kunnen vinden. Zeker hebben we een basis nodig, zoals bijvoorbeeld een taal om met elkaar te kunnen communiceren. De ontmoetingen zijn handig om te kunnen spiegelen. Maar de waarheid is persoonlijk en ligt in jezelf. Hoe meer je naar anderen luistert, des te minder zul je jezelf leren kennen. De belangrijkste persoon die je kunt ontmoeten in je leven ben je zelf.

De weg naar binnen is de enige weg naar bewustzijn. Het is de weg naar jezelf. Het is de weg naar de bron van het leven, zo je wilt God. Dit is de weg die de mensheid moet leren te begaan. Dit is niet de weg van een religie, want er staat niets tussen de mens en het hogere ongeziene. Ook geen engelen, duiveltjes en kabouters. Kijk uit voor allerlei menselijke verzinsels. Zie jezelf meer als één zonnestraal van die éne Zon. Je bent het lichtpuntje, de lichtstraal én de Zon, als één geheel, doch op Aarde bekend als lichtpunt (geen BSN).

Volg niet mijn eigenwijze theorie en verzinsels. De uitnodiging is je eigen weg af te leggen en te ervaren wat die weg brengt. Ieders weg is verschillend. Eenmaal op weg, is er geen weg terug. Maar daar zul je nooit spijt van hebben.

De overgang tussen de mentale en spirituele wereld wordt gemakkelijker middels meditatie. De Oosterse Wijsheid weet dit al duizenden jaren. In het Westen hebben we het zo druk, dat we er het geduld bijna niet meer voor hebben. Meditatie moet ook geen doel op zich zijn, het kan een toestand van het lichaam en de geest zijn net als bijvoorbeeld ademen. Het hoeft geen enkele moeite te kosten, je hoeft alleen maar de techniek te leren en verinnerlijken.

De hogere vormen van het mentale veld zijn 'kunnen relativeren' en 'kunnen accepteren'. Van daaruit de 'overgave aan het leven zelf'. Je leert onthechten (loslaten). En dan de weg naar binnen via meditatie. Toegang tot het bewustzijnsveld, wat sommigen Akasha noemen. Daar waar alle wijsheid beschikbaar is. Ieder mens heeft de keuze dit pad te gaan, of niet.

Hoe evolueert de mens als soort

Daar waar het individu een keuze heeft, zal het collectief bewegen naar gelang de keuzes van de individuen. In mijn meditatie heb ik 'gezien' dat de mensheid evolueert via de bron, dus niet via het mentale veld op Aarde. Dit mentale veld is wel nodig, maar via de individuele ontwakings wordt het collectieve menselijke bewustzijn gevoed en zal het evolueren. Alle nieuwe geboorten zullen de nieuw geleerde wijsheid met zich meekrijgen.

We spreken van nieuwtijdskinderen, maar die zijn er altijd geweest. Jezus was ook een nieuwtijdskind. Er zijn altijd voorlopers, voorgangers zo je wilt. Mensen die van nature op jonge leeftijd al de weg afleggen naar binnen en daar de bron / God ontmoeten. Het is een talent, zoals anderen weer ontzettend hard kunnen rennen of het getal Pi tot honderd decimalen kunnen onthouden. We krijgen allemaal talenten mee en tegelijkertijd kunnen we allemaal alles. Wanneer we oefenen, kunnen we overal in redelijke mate 'goed' in worden. Mediteren is daar één van en dat is mijns inziens broodnodig.

Te doen: Relativeren > Accepteren > Onthechten > Mediteren

Te doen voor degenen die deze weg in hun beschrijving hebben meegekregen. Voor iedereen geldt dat je geen opdracht hebt anders dan gewoon een beetje gelukkig zijn hier op deze Aarde in dit leven. De diversiteit van het leven maakt toch wel dat het collectief evolueert. Zit het even tegen, dan ontwikkel je jezelf om het weer draaglijk te maken. Loslaten van datgene wat niet van jou is, wetende dat niets buiten jezelf van jou is. Zen. Of in verzet. Je mag zelf kiezen.

Nico Cost, 6 april 2023