

# Over mediumschap

Lieve lezer,

Graag wil ik in het algemeen toelichten hoe ik het mediumschap zie en toepas. Het is mijn levenslange ervaring en hoeft niet per se te resoneren met jouw eigen ervaring. Haal er dus uit wat wel resoneert en stel gerust vragen.

In mijn ogen is ieder mens een medium. Net zoals (normaal gesproken) iedereen kan hardlopen, is de één er beter in dan de ander. Maar we kunnen allemaal hardlopen. We staan allemaal rechtstreeks in verbinding met de bron van dit Universum (God, de Natuur, het Eenheidsbewustzijn enzovoort).

Waar we over beschikken is een zeker talent plus de mogelijkheid om te oefenen. Iemand met talent maar geen zin om te oefenen kan worden ingehaald door een ander die minder talent heeft maar wel heel veel oefent. Je kunt dus oefenen om harder te lopen en ook oefenen om jouw mediumschap te versterken.

Doch niet iedereen begeeft zich op dat pad. En dat hoeft ook niet. Van belang is dat de mens zijn leven gebruikt om te ontdekken wie die is en wat die hier komt doen. Die mens bewandelt het eigen pad en niet het pad van een ander.

Daar wij allemaal unieke mensen zijn, zal ieder mens zijn mediumschap op een unieke wijze toepassen. De één is helderziend, de ander helderhorend, de volgende heldervoelend enzovoort, met ook nog eens combinaties van al deze. De één 'praat' met overledenen, de ander met buitenaardsen, de volgende 'leest' koffiedik, dan weer iemand met Tarotkaarten enzovoort. Al deze zaken zijn middelen, methoden die ingezet kunnen worden tussen het medium en de Bron. Het medium gebruikt deze middelen in de verbinding met die ene Bron waaruit alle mediums (alle mensen) alle herinneringen én intenties halen.

Die intenties zijn belangrijk om naar de toekomst te kijken. Het medium ziet dan het meest waarschijnlijke scenario dat zich kan ontfouwen. Voor het hele leven in dit Universum staat de toekomst vast, dat is de grote lijn van het geheel. Voor de individuele mens staat de toekomst niet vast, die hangt namelijk af van individuele keuzes.

Wanneer we nadenken over het leven en ons afvragen waarom we hier zijn, dan kun je je herinneren dat je hier bent om 'gelukkig' te 'zijn'. Daar het leven een

ontdekkingstocht is, naar wie je bent en wat je komt doen, loopt het niet altijd op rolletjes. Dan is het nodig dat je je ontwikkelt, opdat je weer balans vindt en weer gelukkig kunt zijn. Zo lopen we door dalen en beklimmen we bergen, zonder het één bestaat ook het andere niet.

Ontwikkelen is een bewuste keuze. Niet dat het moet, want dat mag ieder mens zelf weten. Wanneer iemand zichzelf wel ontwikkelt en daarmee bewust wordt, dan zal hem of haar minder zomaar overkomen plus zo leert diegene beter en handiger met verschillende situaties om te gaan.

De kunst van het leven is ook leren loslaten. We hechten ons aan allerlei zaken; materie, relaties en het leven zelf. Maar we mogen ons realiseren dat we geen van deze zaken bezitten. Dat heeft ook te maken met de realisatie dat wij niet ons lichaam zijn, niet ons denken zijn, maar louter als ziel of spiritueel wezen 'even' een aantal levensjaren hier op Aarde zijn en gebruik maken van al die Aardse zaken. Alles hier 'ligt buiten ons'. Je zou dat kunnen zien als toneelstuk waar je even een rol in mee kunt spelen.

Al deze inzichten kunnen worden herinnerd tijdens de ontdekkingstocht naar het Zelf. De weg naar binnen gaan. Verbinding maken met het Zelf. Verbinding maken met de Bron. Meditatie is een goede methode hiertoe, het wordt al duizenden jaren met succes toegepast. Het werkt voor profeten, het werkt voor mij en het werkt voor jou. Tenminste, als het jouw pad is en je dat wilt.

Hoe ik mijn mediumschap toepas is ontwikkelingsgericht en rechtstreeks. Met ontwikkelingsgericht bedoel ik, dat mijn intentie is de mensen in praktische zin bewust te maken en concreet verder te helpen. Ik ben niet van de show en ik hoef niets te bewijzen. Met rechtstreeks bedoel ik dat ik zeg wat ik doorkrijg, ik maak er geen spannend gedoe van en ga confrontatie niet uit de weg. Ik hou van eerlijkheid, helderheid en ter zaken komen.

Tot slot is mijn ervaring dat ik regelmatig zaken zie die (nog) niet herkend worden door degene die ik 'lees'. Soms pas na jaren zeggen mensen dan tegen mij: "Weet je nog dat je dat en dat zei? Het klopte en het is uitgekomen." Ik 'ken' diegene soms beter dan die zichzelf kent. Van belang is dat je kritisch mag zijn en jouw eigen waarheid vormen. Maar hoor mij wel aan, sta ervoor open en laat de woorden gedijen en voor wat ze zijn. Uiteindelijk komt alles op z'n pootjes terecht.

Liefs, Nico Cost.