

Spirituele illusie

De mens heeft vele heilige huisjes en dat is in de spirituele hoek niet anders. Ik heb het nu niet over religies die natuurlijk net als de wetenschap overlopen van dogma's en waar mensen eenmaal 'aan de macht' die niet meer af willen geven en met hand en tand hun zorgvuldig opgebouwd 'systeem' verdedigen. Ik ga het hebben over de mensen die geloven, nee, die weten, dat er meer is tussen hemel en Aarde. Ik ga het hebben over de spirituele mens die zich bezighoudt met onder andere Tarotkaarten, chakra's, Beide Dood Ervaringen, mediumschap, healing, channeling en waarzegging.

Uitgangspunten

De mens wordt geboren onder een bepaald gesternte en dat bepaalt voor een groot deel hoe die mens zal denken en handelen. De mens wordt namelijk geboren in een bepaalde tijd, in een bepaalde cultuur, in een bepaalde gezinsstructuur enzovoort, wat allemaal invloed heeft op hoe die mens zich kan en zal ontwikkelen. Iemand die bijvoorbeeld in een zwaar religieus gezin en dito samenleving opgroeit, zal het hele verdere leven daarmee moeten vervolgen. Zeker heeft die mens eigen keuzes en kan die veel proberen te veranderen qua persoonlijke ontwikkeling, maar de aangemeten rugzak kun je nooit helemaal leegmaken noch weggooien.

De mens gaat dus het leven in met een bepaalde gedachtegang. Het denken is gevormd door verschillende beïnvloedingen. De honderden of duizenden jaren oude cultuur heeft invloed. De heersende opvattingen in de samenleving hebben invloed. De opvoeding door de ouders, begeleiders, familie en leraren hebben invloed. Het denken van ieder mens is gevormd onder ontzettend veel invloeden. En daar moet die mens het mee doen. Dat denken is als het ware één groot filtersysteem geworden. Iemand die geconditioneerd is met de gedachte dat wetenschap de enige waarheid is, zal nauwelijks kunnen openstaan voor de gedachte dat een god de wereld heeft geschapen.

De mens heeft bovendien de neiging om vast te willen houden aan zekerheden. Weinigen willen, durven of kunnen tegen de stroom ingaan, bang om verstoten of uitgelachen te worden. Wanneer we grootgebracht zijn met bijvoorbeeld de maanlanding in 1969, dan is het lastig om te twifelen aan dat verhaal. We bouwen verder op wat we denken te weten. Het is heel erg lastig om te zagen aan de eigen stoelpoten, want wat gebeurt er wanneer de fundering ondergraven wordt. Het hele bouwwerk stort in, de wereld om je heen stort in, alles waarin je geloofde (wat je dacht -zeker- te weten) smelt weg. Ik ga hier uitvoerig op in, opdat duidelijk is dat de mens maar zeer beperkt vrij is in zijn denken. Het denken is één groot filter. Een zeer persoonlijk filter.

Contact met Gidsen

Ik heb contact met Gidsen. Voor mij is dat waar. En tegelijk zet ik daar zelf ook vraagtekens bij. Want is dat wel 'echt'. Wanneer ik beseft dat mijn denken gefilterd is, zou het kunnen dat mijn denken mijn ervaringen zodanig filtert, dat 'het mij past'. De engel zegt: "Wanneer ik mij aan jou zou vertonen in mijn ware gedaante, dan zou je verbranden." Dit is ook hoe de menselijke geest werkt, die kan namelijk alleen 'zien'

wat 'behapbaar' is. Een bewoner in het Zuid-Amerikaanse oerwoud die niet weet wat een vliegtuig is, zal het duiden als iets wat die wel kent, een grote vogel. Edgar Cayce filterde al zijn spirituele inzichten door zijn Christelijke achtergrond. Iemand die in de Galactische Federatie gelooft, zal nieuwe informatie willen 'ophangen' aan die kapstok.

De voorbeelden zijn talrijk. De ene mens leest koffiedik en de ander kijkt in een glazen bol. Ze zien verschillende dingen. 'Het' gaat namelijk door het eigen filter. Pendelen. Kaartlegging. Channeling. Mensen die met overledenen contact maken zijn er heilig van overtuigd dat dit ook echt zo gebeurt. Ik maak contact en waarom zou het dan niet waar zijn? Het bewijs is er. Zeker als diegene waarvoor je dat contact maakt dingen bevestigt die je anders niet kon weten. Zouden mijn zintuigen en mijn denken dan een illusie zijn? Die kans is zeker aanwezig en eigenlijk zelfs zeer waarschijnlijk.

Want waarom zegt het ene medium dit en het andere medium dat? Waarom doet ieder medium het op 'een eigen wijze'? Waarom is dat niet allemaal gelijk? Waarom is er werkelijk niets gelijk? Dat zijn de persoonlijke filters. En aan ieder filter mag je toch twifelen. De mediums maken gebruik van persoonlijke middelen. Middelen buiten het zelf, bijvoorbeeld kaarten, een edelsteen of wierrook. En middelen binnen het zelf, namelijk het persoonlijke filter, de eigen gedachtegang, het eigen 'kanaal met ...'

De Bron

Waarom zo kritisch zijn als er toch duidelijke en aantoonbare resultaten worden geboekt? Genoeg voorspellingen van mediums komen uit en de opbrengst van spiritualiteit is groot voor het leven en de groei in bewustzijn. Het gaat mij om de essentie van onze menselijke evolutie in dit universum en dat is ons denken op zijn plaats te zetten. Wij mogen, moeten zelfs, ons denken 'overwinnen'. Dat wij hebben leren denken zit ingebakken in de evolutie van het leven, maar nog in de beginfase van 'het mens worden' is ons denken zeer troebel. Wij leven vanuit ons primitieve denken in plaats van uit ons 'hogere' denken. Wij zijn aangesloten op 'De Bron', maar maken daar nog niet tot nauwelijks bewust gebruik van.

We geloven in van alles en plaatsen de waarheid buiten ons door te vertrouwen op ons denken en in systemen buiten ons zelf. We denken te weten, maar weten niet dat onze gedachten ons voortdurend misleiden. Ons denken zorgt ervoor dat we er een rommeltje van maken op deze Aarde. Ons denken zegt dat we bang moeten zijn voor allerlei zaken, vooral bang voor de dood. Ons denken zegt dat we plezier moeten maken, waardoor we verslaafd raken aan seks, koffie, tabak, drank, gokken en swipen. Hoe kan het nu, dat we dit 'denken' de waarheid toevertrouwen als het gaat om spirituele zaken zoals contact met Gidsen?

Hebben we niet gewoon allemaal contact met 'De Bron' en krijgen we niet van daaruit datgene wat we nodig hebben voor dit leven en de evolutie? En is het niet ons persoonlijk filter dat die waarheid uit 'De Bron' dusdanig vormt zodat het behapbaar voor is? Moeten we dan vertrouwen op die glazen bol of op 'De Bron'? Belangrijker nog, vertrouw jij op de glazen bol van iemand anders of op jouw eigen

aansluiting op 'De Bron'? Wat heb jij te doen in dit leven, nu, in dit universum? Hiervoor kun je jouw denken goed gebruiken. Het is de toegang tot de weg naar 'het Zelf'. De weg naar binnen. We hebben ons denken niet voor niets gekregen, dus laten we het gebruiken. Niet om ons te leiden, daar is het denken nog weinig toe in staat. Maar het denken kan ons bewust maken van wat we voelen. Voelen dat we in contact staan met 'De Bron'. Dit zal de evolutionaire stap zijn die de mens uit zijn schijnbare cirkel zwiëpt.

Alles buiten ons zijn slechts middelen. Ons denken filtert 'de waarheid'. Wanneer we dit gaan inzien, dan kunnen we gerust de middelen blijven gebruiken en ons denken aan het werk laten, maar dan worden we daar niet meer door geleefd. Het is niet de fundering van ons bestaan, dat hebben we alleen maar bedacht omdat we onzeker waren. Er is niets zeker, daar moeten we mee om leren gaan. Alles is waar en niet waar. Alles wat ik in dit artikel schrijf kan onzin zijn. Alles is relatief. Het maakt je vrij.

Nico Cost, 1 mei 2024