

The Coalition of the Willing to Die

Europa heeft het over “The Coalition of the Willing”, de landen die vrijwillig mogen meedoen met oorlog voeren tegen Rusland. Dit is bedacht omdat ze bang zijn dat Rusland anders Europa veroverd nadat het Oekraïne heeft verslagen. Europa moet zich blijkbaar sterk maken om zich te kunnen verdedigen tegen een denkbeeldige agressor. Alsof Europa schone handen heeft in het verleden én in het heden. Napoleon en Hitler wilden blijkbaar ook Europa verdedigen tegen de Russen. Europa doet natuurlijk niets in het conflict in Oekraïne, het stuurt geen wapens, levert geen informatie en traint geen manschappen. Wat een grap, hoewel een slechte grap. Europa doet er alles aan om verder oorlog te voeren tegen Rusland en dan verkopen ze het als dat ze zich moeten kunnen verdedigen. Die niet uitgelokte oorlog waar ze het altijd over hebben. Het lijkt de NAVO wel. Verhip, het is de NAVO.

Hoe moeten we het noemen?

Laten we het “The Coalition of the Willing to Die” noemen. De politiek vraagt het volk of ze bereid is te sneuvelen. Zijn onze jonge mannen bereid om dood te gaan? Voor wie eigenlijk? Voor wat eigenlijk? Is dit de nieuwste vorm van euthanasie? In Canada kun je tegenwoordig eenvoudig euthanasie krijgen als je arm of gehandicapt bent, of als je het even niet meer ziet zitten. Opgeruimd staat netjes. We zijn toch met teveel mensen op Aarde en hoe minder mensen uitademen des te beter het is voor het klimaat. Nu de warme lichamen in Oekraïne opraken moeten de Europese Elites nieuw materiaal aanleveren om de boel draaiende te houden. Daar warmt de Aarde niet van op hoor.

Of moeten we het uitgestelde abortus noemen? De jeugd zit toch alleen maar verslaafd op hun smartphones te swipen. Al die kinderen die toch alleen maar op straat rondzwerven, verdwaasd zitten te blowen of oude vrouwtjes beroven van hun sierraden komen beter terecht in de vleesmolens. Minder uitkeringen later scheelt een hoop geld. Je hoeft hooguit wat kinderen over te houden voor andere doeleinden, je weet wel, dat speciale netwerk waar al die hooggeplaatste mensen deel van uitmaken. Want het is toch zo goed gesteld met Europa. Er is genoeg geld voor oorlog, altijd genoeg. Want er is geen armoede in Europa, heel weinig problemen, hooguit wat hobby's die wat geld kosten.

Zie je het al voor je?

Het Centrale Commando Centrum voor Europese Oorlogsvoering verdeeld over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Polen, want eigenlijk wil iedereen voorop lopen en investeerders lokken. Veel werkgelegenheid, hoewel met een groot onvoorzien verloop van personeel. Per toerbeurt wijzen ze de hoofdbevelhebber aan, op volgorde van het alfabet of gewoon wie de grootste lul heeft. Maakt voor die heks toch niets uit, die doet overal aan mee. In het midden staat een grote ronde tafel om de schijn op te houden met daarop het Risk Bord. De dobbelstenen liggen klaar en de spelers gooien om beurten, ze bepalen op basis van herseninhoud waar de legers naartoe geschoven worden.

Na Oekraïne is Polen aan de beurt. Maar goed dat Europa heeft geïnvesteerd in hun wegennet, dat moet een vooruitziende blik zijn geweest. Polen is voor het gemak vergeten dat Oekraïne niet zo'n fijne rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog jegens Polen. Maar misschien valt er wat te halen, een stukje land wellicht. Hopelijk wil Duitsland dan ook niet hun stukje land terug. Maar Duitsland bewaakt hun worsten zolang de Polen het uithouden. Het Verenigd Koninkrijk zorgt ondertussen voor wat boten om de zee over te steken. En Frankrijk worstelt met het verhogen van de pensioenleeftijd en die gele hesjes.

Dan gaat het toch helemaal goed?

Gelukkig is er weinig aan de hand in Europa. De Duitse auto-industrie loopt op rolletjes. De energieprijzen zijn net als de inflatie best te doen. Iedereen kan het ontzettend goed met elkaar vinden. De mensen in de landen staan te juichen voor hun leiders. Onderling kunnen de mensen binnen de landen het heel goed met elkaar vinden. Er is alleen maar welvaart en de jeugd is supergelukkig. De levensverwachting neemt toe, er is geen oversterfte en iedereen is zo gezond als een vis. Er zijn nauwelijks schulden en de begrotingen zijn allemaal op orde. Europa heeft echt een visie op de toekomst en het komt helemaal goed.

Het enige waar we nu op wachten is een seintje van de sekteleidster om collectief zelfmoord te plegen. Want dat is de manier om het beter te krijgen. Oorlog om vrede te krijgen en doodgaan om te kunnen leven. Dat is toch zo logisch. Als je dat niet begrijpt, dan weet ik het ook niet meer. Links is rechts, omdat je andersom moet gaan staan. Het klimaat verandert, maar niet door oorlog. Alles wordt beter met meer wapens, maar niet door praten. Kijk eens hoe belangrijk wij nu zijn. Zie je onze vijand niet beven van angst. Als we in deze game doodgaan, dan hebben we toch nog levens over? Nee, niet ons eigen leven, maar dat van ons poppetje.

Hoever gaat dit door?

Een knappe kop zei eens dat als de mensen zouden weten hoe het geldsysteem in elkaar stak en ze dus bedonderd werden, ze onmiddellijk in opstand zouden komen en de elite een kopje kleiner zouden maken. Zoiets als in de Franse Revolutie met dat nationale scheermes. Ik betwijfel dat ten zeerste. In die paar honderd jaar zijn we met z'n allen toch veel meer te weten gekomen en we hebben het allemaal laten gebeuren. We zitten allemaal opgesloten in dat geldsysteem. We zitten allemaal opgesloten in de materiële gevangenis. We zitten allemaal opgesloten in het standaard opleiden en carrière maken. We zitten allemaal opgesloten in Europa. Zogenaamd democratisch, maar niets te vertellen. Ons wordt niets gevraagd anders dan eens in de vier jaar onze stem weggeven en daarna je bek houden.

We moeten bereid zijn te sterven voor iets terwijl we eigenlijk allang dood zijn.

Nico Cost, 9 maart 2025