

# Voorspellingen voor het jaar 2025 en verder

*Door Nico Cost, Oktober 2024.*

## Een verhaal van Hoop en Vertrouwen.

### Algemeen

Op korte termijn (2025-2029) zie ik een afname van de wereldbevolking. Op middellange termijn (2100-2200) zie ik de wereldbevolking groeien naar 10 miljard mensen en op lange termijn (2500-3000) naar 14 miljard mensen. Tegen die tijd worden we ook ouder en is een leeftijd van 140 jaar mogelijk.

De komende jaren echter zullen heftig zijn voor de Aarde en het leven daarop. We krijgen te maken met kosmische energie waardoor met name onze Zon zal zorgen voor diverse veranderingen. Ik zie vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en wilde zeeën. Ook zie ik een meteoriet neerkomen in de zee die zal zorgen voor veranderingen. Het zal heftig zijn, maar ik zie dat de mensheid dit wel goed kan overleven. Het positieve van deze gebeurtenissen is dat de mens zich weer gaat realiseren nietig te zijn en het beste kan leven in overgave en harmonie met de natuur.

De komende zeven jaar tot en met 2032 staan in het teken van Wezenlijke Bewustwording van de Mens. We ervaren een uniek moment in de tijd waar de mensheid de kans krijgt een wezenlijke stap te maken in bewustzijn. Ieder mens zou dit nu al kunnen beginnen te voelen, in het lichaam en in de geest. We worden vanuit verschillende dimensies aangemoedigd en geholpen die stap te maken, maar moeten dan wel zelf massaal een liefdevolle intentie omarmen in een nog ruige wereld. Er zullen nog meer nieuwtijdskinderen worden geboren die een energiebrug vormen tussen onze 'oude' wereld en de 'nieuwe' wereld die voor ons ligt.

Steeds meer mensen zullen ontdekken dat klanken en muziek helend zijn en kunnen zorgen voor de verbinding van ons hart met ons brein, van ons zelf met de mensheid, van ons wezen met de Kosmos. Mensen zullen massaal leren mediteren en op die manier rust krijgen en vredig worden. We gaan meer op ons voedsel letten en beter omgaan met ons lichaam. We gaan inzien waar het leven werkelijk om draait, namelijk groei in bewustzijn en dat samen doen. In vriendschap zullen we elkaar inspireren en stimuleren ons Zelf te Zijn.

Ieder individu draagt bij aan het geheel en maakt daarmee het verschil. Ieder mens kan de druppel zijn die de zee verplaatst. Voel hoe krachtig je bent en wat jouw intentie teweeg brengt in jezelf, in de wereld en in het hele universum. Dit kun je voelen zonder het te begrijpen, want ons brein heeft nog een evolutie af te leggen. Ons lichaam is oneindig intelligent en ons brein is in de groei. We mogen afgaan op ons gevoel en vanuit het voelen ontdekken we de werkelijke wereld waarin we leven.

Adem rustig en diep in. Hoe de adem even in en dan rustig uit. Herhaal dit een paar keer en voel je lichaam. Ervaar het werkelijke leven in je lichaam. Het is groter dan je lichaam. Jij bent meer dan je lichaam en meer dan je denken. Je bent één met het universum en het hele universum stroomt door jou heen. Voel je kracht en voel hoe je gedragen wordt. Dit is universele liefde en dat is de energie die wij zijn. Blijf even stilstaan bij deze ervaring en geniet van Zijn.

### **Mondiale Conflicten**

Wanneer we kijken naar de toekomst, dan is het goed om eerst te kijken naar 'de grote gebeurtenissen' die alles kunnen beïnvloeden. We zien nu een wereld waar een zittende macht wordt uitgedaagd door een nieuwe macht. De zittende macht is 'Het Westen' onder aanvoering van de VS en de nieuwe macht is 'Het Globale Zuiden' onder aanvoering van China en Rusland. Het Westen heeft de afgelopen paar honderd jaar de wereld aan haar wil onderworpen en is niet van plan de macht af te staan of te delen met anderen. Dit proces is goed vergelijkbaar met alle voorgaande rijken die eens vielen, zoals het Romeinse Rijk. Het Globale Zuiden is klaar met de hegemonie van Het Westen en stuurt aan op een multipolaire samenleving waar alle spelers gelijk zijn en welvaart niet louter één kant op stroomt.

In deze machtsstrijd zijn nu twee conflicten ontstaan, namelijk in Oekraïne en Israël. Een derde conflict ligt op de loer, dat is Taiwan. Het Westen gebruikt deze landen in de hoop Het Globale Zuiden niet de kans te geven de unipolaire wereld tot een einde te brengen. Deze krampachtige poging kan niet slagen, omdat de wereld verandert en inmiddels rijp is voor een nieuwe energie. Het zijn stuip trekkingen van een entiteit die eigenlijk al dood is, maar nog veel schade kan aanrichten door ongecontroleerde bewegingen.

Ik zie het conflict in Oekraïne doorgaan tot medio 2025. In mei is het lot bezegeld en dan duurt het nog een paar maanden totdat het huidige conflict eindigt. Ik zie twee provincies die nog door Rusland worden geannexeerd, Kharkiv en Dnipropetrovsk.

Het conflict in Israël zal uitgroeien tot flinke regionale schermutselingen en op en neer bewegen tussen enorme onrust en relatieve stilte. Ik zie geen opschaling naar een Wereldoorlog. Het huidige conflict zal pas in 2028 tot bedaren komen. Er zal gewerkt worden aan de tweestaten oplossing, maar op lange termijn zal de naam Israël worden vervangen en dat gebied onder één vlag komen waar de verschillende volkeren samen zullen leven onder één bewind.

Wat betreft Taiwan zie ik in 2025 een referendum onder de bevolking met de vraag of ze definitief onafhankelijkheid willen zijn van China. Deze zoveelste escalatie zet kwaad bloed in China, maar de uitslag van het referendum zal de Taiwanese regering tegenvallen. Overal in de wereld gaan de mensen de verdeel en heersspelletjes doorzien. De mensen willen in vrede leven en gaan daarnaar handelen.

## Internationale Organisaties

Mensen onderschatten hun spirituele kracht, het collectief is altijd sterker dan de elite die de dienst willen uitmaken. De energie van de massa bepaalt het doel en de richting van de mensheid. We gaan dit steeds meer beseffen en toepassen.

Steeds meer landen zullen hun stem laten horen in de organen van de Verenigde Naties. Er zal een consensus ontstaan over gelijke rechten en plichten, waarna deze organisatie hervormd zal worden naar de beginselen ervan. Ik zie enkele zeer verlichtende toespraken van leiders uit zogenaamde derde landen die een ommekeer zullen betekenen voor het collectief van leiders. Daarna is er geen weg meer terug en is de positieve verandering naar een eerlijker en rechtvaardiger systeem definitief ingezet. Het collectief zal bepalen hoe de Verenigde Naties er voortaan uit zullen zien.

De corruptie in organisaties als de WHO en de WTO zal komende jaren door blijven gaan, omdat er weinig tijd en energie voor is om dat aan te pakken. De mondiale problemen kennen andere prioriteiten. Uiteindelijk zullen ook deze organisaties hervormd worden en opgeschoond.

In de financiële wereld zie ik veel paniek. Geen totale instorting op korte termijn, maar in de heersende paniek komt veel op scherp te staan. Ik zie klokkenluiders, zelfmoorden, moorden en veel wisselingen op machtsposities in de gehele sector. Enkele zeer vermogende entiteiten zullen een aanzienlijk deel van hun kapitaal verliezen. In 2025 zal er ook een schokgolf door de wereld gaan als gevolg van parallelle systemen geïmplementeerd door Het Globale Zuiden. Dat belooft een hete zomer te worden.

Het Westen komt er net als Het Globale Zuiden steeds meer achter dat de NAVO een offensief militair machtsinstrument is in plaats van een defensieve organisatie. De NAVO is gericht op het behoud van macht voor Het Westen. De NAVO is eigenlijk het gezamenlijke leger van Het Westen. De EU in Brussel staat voor de keuze een eigen EU leger op te richten of in de NAVO te blijven onder aanvoering van de VS. Dit zal ook afhangen van wat de VS gaat doen na de presidentsverkiezingen in november 2024. Welke kandidaat het ook wordt, de interne strubbelingen in de VS zullen ervoor zorgen dat de VS minder aandacht krijgt voor de NAVO. De VS zullen meer te maken krijgen met nationale problemen en op internationaal gebied zelfstandig willen handelen zonder bemoeienis van de NAVO. De NAVO zal geen honderdjarig bestaan kennen.

Deelnemers aan organisaties zoals het WEF en de Bilderberg Group zullen dat steeds meer op persoonlijke titel gaan doen zonder mandaat van de politiek. Steeds meer politici gaan het verschil zien tussen werken op basis van 'eer voor het collectief' en werken op basis van 'persoonlijk belang'. Westerse politici zullen dit veel later begrijpen dan bijvoorbeeld Chinese politici die al grotendeels daarvan bewust zijn. De Chinese politici die wel op persoonlijk belang gericht zijn, hebben in feite de westerse moraal overgenomen. Dit wordt weer teruggedraaid, alhoewel de mens in het algemeen nog lange tijd de neiging zal hebben egocentrisch te zijn. Het collectief zal dit telkens moeten corrigeren en pas op termijn zal dit gedrag

grotendeels uitsterven. Het WEF en dergelijke organisaties zullen dus 'feestjes' worden door en voor financieel invloedrijke personen die opkomen voor eigen en elkaars belangen. Uiteindelijk zullen regeringen deze uitwassen gaan aanpakken waardoor die organisaties verdwijnen of ernstig beperkt in hun handelen.

BRICS+ is de aanzet naar een multipolaire wereld waar landen gelijkwaardig zijn met rechten en plichten. Dit is een vooruitstrevend initiatief, maar tegelijk ook een enorme uitdaging omdat de mensheid nog grotendeels denkt in 'wij' tegen 'zij'. De paradox is ook dat we blijkbaar nog een systeem nodig hebben om samen te leven. Evolutie gaat niet over één nacht ijs en dus zijn we onderweg met kleine stappen. In deze stap zijn ruim honderd landen aan het ontdekken wat er gaande is in de wereld en wat de mogelijkheden zijn. Ze kennen de 'oude wereld' en zien een 'nieuwe wereld', maar hoe moet je overstappen. Ze kijken om zich heen, zien een bedreiging in beide werelden, vragen zich af wat een goede keuze is en wanneer welke stap te zetten. Over tien jaar staan de BRICS+ initiatieven als een huis, maar nu is nog veel onzeker. Het gaat niet om het systeem, maar gaat over het morele kompas dat met dit initiatief samenhangt. Het is een andere manier van denken in de 'nieuwe wereld' en dat vang je nooit in een systeem. Het is een cultuurverandering.

### **Onze Aarde**

Veel mensen denken dat de Aarde slechts een dode rots is die zweeft in de kosmos, maar niets is minder waar. De Aarde is een levend organisme. Vraag je af of een rib in jouw borst een dood iets is. Nee, die rib leeft en geeft jou bescherming en draagvermogen. In feite is dit hele Universum een levend geheel. Alles in dit Universum is met alles verbonden en daar komen we ook wetenschappelijk steeds meer achter door ontwikkelingen in de Quantum Mechanica. We weten meer niet dan wel. We draaien niet om de Zon, maar spiralen met de Zon mee door de Melkweg. De Zuidpool gaat voorop en daarom ligt de meeste landmassa op het Noordelijk Halfrond. De zee staat niet overal even hoog en kan wel honderd meter in hoogte verschillen afhankelijk van het magnetisch veld van de Aarde. Zwaartekracht is een theorie die een aards fenomeen beschrijft, maar de werkelijkheid kan heel anders zijn. Is de Big Bang het begin van alles of louter het begin van dit Universum binnen een groter geheel? Is God het bewustzijn van ons Universum?

De mensen gaan massaler ontdekken dat we op veel gebieden voor de gek worden gehouden. Juist omdat we op zoveel gebieden voorgelogen worden, wordt het eenvoudiger vragen te gaan stellen bij voorheen onwrikbare waarheden. Zelfs de massapsychose rondom de eerste maanlanding staat nu openlijk ter discussie. Wat hebben 7 december 1941, 11 september 2001 en 7 oktober 2023 met elkaar te maken? Waarom zijn er patenten uitgegeven voor Covid-19 vaccinaties jaren vóór 2019? Hoe kan 0,038% koolzuurgas (CO<sub>2</sub>) in de lucht op Aarde verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering? Waarom geloven we dat regeringen armoede willen bestrijden terwijl de rijke landen nog steeds de arme landen blijven leegroven?

Onze wereld kent twee grote krachten, aantrekking en afstoting. Alles draait om balans, de onvermijdelijke verstoring daarvan en het hervinden van balans daarna. Mensen draaien om elkaar als planeten om sterren. Onze Melkweg en een

zonnebloem laten zien wat evolutie is, namelijk een spiraal. Van dichtbij lijkt het een cirkel, omdat wij mensen zijn gevangen in ruimte en tijd, nog weinig overzicht hebben en maar moeilijk kunnen uitzoomen. De Westerse wetenschap is slechts een paar honderd jaar oud en meent de waarheid in pacht te hebben. De houding van die Westerse wetenschap ten opzichte van de duizenden jaren oudere Oosterse wetenschap toont aan hoezeer Het Westen denkt in termen van macht. Het Westen wil macht over het leven en meent dat alles maakbaar is. Dit is een ernstige misvatting en daar komen we langzaam achter.

Je zult je afvragen waar de voorspellingen blijven, maar deze alinea's zijn van wezenlijk belang in de evolutionaire weg die de mensheid aflegt. Alles draait om bewustwording. Steeds beter gaan zien wat waar is en wat niet. Alle twijfel omarmen en jezelf verbinden met het collectief bewustzijn om zo de waarheid te herinneren. We gaan als mensheid ontdekken, zowel collectief als individueel, dat we in wezen een collectief zijn, alleen geboren als individu op Aarde. Wanneer we dit massaal gaan beseffen kunnen we wezenlijk Mens Zijn.

Op deze weg zal de Aarde zich roeren en ons telkens wakker blijven schudden. Wij stellen in fysieke zin niets voor in het Universum, wat voor technologie we ook ter beschikking krijgen. De mens kan alleen een hoger bewustzijn toevoegen aan het geheel als wij daar klaar voor zijn. Deze weg dient zich nu aan en ligt de komende zeven jaar voor het grijpen. Ieder mens krijgt te zien wat het verschil is tussen het goede en het kwade, tussen liefde en haat. Wanneer we voor liefde kiezen, transcenderen we naar een hogere vorm en kunnen wij Liefde Zijn. Wanneer we dit massaal doen, dan zetten we een belangrijke stap in ons evolutionair proces. Dit is juist mogelijk in zeer moeilijke tijden. Dus NU.

## **China**

Ik zie een incident in de Zuid Chinese Zee waar een marineschip van China door de VS tot zinken wordt gebracht. Dit zal een ernstige escalatie zijn en ik zie dat China een commando centrum voor mondiale oorlogsvoering activeert. Er vindt een vergeldingsactie plaats en daarna is het aan de wijsheid en het geduld van China te danken dat dit niet uitmondt in een Wereldoorlog. De VS hebben tijd nodig om te ontdekken dat ze op geen enkele manier meer kunnen winnen. De VS zullen zich genoodzaakt zien zich neer te leggen bij de multipolaire wereld en op termijn bescheiden aansluiting te vinden. China zal daarin leidend zijn en ook alert om meerdere keren standvastig te zijn en resoluut handelen om de VS in die nieuwe positie te dwingen. Het zal de wereld verrassen hoezeer China zich op militair vlak kan tonen, minimaal de gelijke aan Rusland.

Op lange termijn, ver na de totstandkoming van de multipolaire wereld, zal China wel uiteenvallen in kleinere meer soevereine 'landen'. We zijn weliswaar één mensheid en leven op één planeet, maar we kennen veel verschillende culturen. Mensen organiseren zich in een monocultuur en spreken letterlijk en figuurlijk dezelfde taal. Dat onder één noemer brengen zonder die afzonderlijke monoculturen soevereiniteit te bieden zal nooit werken. Centralisatie van macht, wet- en regelgeving, normen en waarden, cultuur en taal zal altijd leiden tot corruptie en moreel verval. De enige weg

voorwaarts is decentralisatie en juist individuele groei in bewustzijn. Een moeilijke weg, omdat het van ieder mens die bijdrage vereist. Zonder die uitdaging blijven wij echter hangen in de cyclus die al duizenden eeuwen voortduurt. Het is tijd voor de mens om de weg naar binnen af te gaan leggen en zo verbinding krijgen met het Zelf en met de Bron van dit Universum (het Collectief Bewustzijn of God).

## **Rusland**

Het grootste gevaar voor het voortbestaan van organisaties is opvolging van leiders. Wanneer een vader zijn onderneming overdraagt aan een zoon, dan zal die zoon het in feite beter moeten doen dan zijn vader. Maar dit is niet wat we vaak zien in de praktijk, waar zonen het bedrijf van hun vader verkwanselen en de vernieling in helpen. Je moet niet alleen verstand hebben van zaken, maar juist ook de motivatie en inzichten hebben om als opvolger leiding te geven aan de onderneming. Organiseren is mensenwerk, het komt altijd neer op kunnen, willen en leren. De heer Putin en de heer Lavrov staan voor een grote uitdaging, want de lat ligt met hen heel hoog.

## **De VS**

Waar de saamhorigheid in Het Globale Zuiden overal toeneemt, zien we in Het collectieve Westen juist de polarisatie extreme vormen aannemen. Westerse mensen zitten in eigen bubbels en luisteren niet meer naar anderen en andere bubbels. Democraten en Republikeinen staan lijnrecht tegenover elkaar, ze haten elkaar zelfs. Geen enkel land kan dat overleven zonder op alle vlakken van het leven in te leveren. De VS zal zich veel eerder dan China opsplitsen in kleinere meer soevereine eenheden.

Er is echter iets nog veel fundamenteler mis in de Amerikaanse politiek en dat is dat de macht wordt gedicteerd vanuit een Deep State die zowel de leiding van de Democraten als de Republikeinen aanstuurt. Het maakt dus ook niet heel veel uit wie aanstaande november 2024 de presidentsverkiezingen wint, want zowel de heer Trump als mevrouw Harris zijn schatplichtig aan de Deep State. Er zijn alleen wat verschillen op detailniveau, maar beide steunen de grote lijn. Ik zie mevrouw Harris de winst pakken.

De VS zullen versneld in verval raken met extreme criminaliteitscijfers, faillissementen, werkloosheid en zelfmoorden. Een grootschalige burgeroorlog zie ik nog niet plaatsvinden, maar wel veel regionale onlusten en ook 'rassenoorlogen'. Ik zie moorden; een gouverneur, hooggeplaatste politiemensen en andere bekende mensen.

## **Europa**

Europese landen volgen vaak het voorbeeld van de VS en ook in Europa zal het geweld toenemen. De sfeer is ronduit vijandig te noemen omdat het volk sinds Corona enorm gepolariseerd is en de vele (teveel) migranten niet kunnen integreren vanwege decennialang mislukt overheidsbeleid. Hierbij zijn de Europeanen geïndoctrineerd de Islam als vijand te zien, waardoor binnen de Moslimwereld er ook meer verzet is gegroeid jegens Het Westen. Het Westen heeft stelselmatig

Moslimlanden gekolonialiseerd, leeggeroofd en vernederd. Het zal decennia duren eer we weer 'normaal' met elkaar kunnen omgaan, want in deze tijd van enorme spanningen zal de strijd tussen Het Westen en De Islam heftiger vormen aannemen. Helaas heeft Het Westen geen boegbeeld meer, geen spirituele leider die samen met de Moslimwereld kan oproepen tot verzoening. De Paus is net zo goed een marionet in het verdeel en heersspel, een dinosaurus die nog niet weet dat zijn soort is uitgestorven.

Binnen de Europese Unie zal de verdeeldheid toenemen en door die interne polarisatie zal de organisatie steeds stroperiger en onwerkbaar worden. Ik zie in 2025 nog geen scheuringen ontstaan maar duidelijk zal worden dat er grote hervormingen nodig zijn om het project overeind te houden. Europa is echter een kleine speler op het wereldtoneel en het zal als eenheid alleen van betekenis kunnen zijn als het aansluiting zoekt en vindt bij BRICS+. Hiervoor zal echter de volledige huidige elitaire top moeten verdwijnen en plaats maken voor neutrale bewindslieden die het goede willen voor Europa en de Europeanen in plaats van puur hun eigen belangen te dienen.

Het migratiegeweld zal dusdanige vormen aannemen dat er ook veel meer anti-migratiegeweld zal gaan plaatsvinden. Mensen die in hun emotie schieten denken niet meer na en zien niet dat ze gemanipuleerd worden anderen te haten. Het is een oud plan om Christenen, Joden en Moslims tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Zelfs de extremisten laten zich voor een karretje spannen, want het spel heeft niets met religie te maken omdat het puur om geld en macht gaat. Gewone mensen kunnen dit spel doorbreken door er niet aan mee te doen, maar dat is niet eenvoudig door alle propaganda en false flag operaties. Het wordt een gewelddadig jaar voor Europa waar vele ramen zullen sneuvelen en auto's in vuur zullen verzwelgen.

### **Repressie en Censuur**

Dat waar Het Westen altijd op heeft afgegeven richting niet-westerse landen, zullen ze nu zelf steeds meer tot uitvoer brengen. De Coronaperiode heeft laten zien waartoe westerse leiders en hun uitvoerders in de politiek, de media, de politie en zelfs de rechterlijke macht in staat zijn. Nieuwe wetten zien nu het licht die nog meer dan voorheen het volk onder de duim houdt en weghoudt van waarheidsvinding. Dit zal een hoge vlucht nemen in 2025 en diverse bekende mensen zullen een vermorzelende overheid tegenover zich vinden. Met name Europa en Australië / Nieuw Zeeland zullen gebukt gaan onder het juk van een repressieve overheid die keihard op zal treden middels censuur en justitieel machtsmisbruik.

De keerzijde is dat de mens veerkrachtig is en zich uiteindelijk altijd onder repressie uitwerkt. Tijdens de donkerste dagen worden we het hardst uitgedaagd waardoor we de grootste leermomenten beleven en de meeste groei in bewustzijn doormaken. Zonder dalen geen bergen. Wanneer we als spiritueel wezen ons niet middenin het gedoe laten plaatsen, maar waarnemen wat er werkelijk gebeurt, dan kunnen we onszelf en het geheel transformeren naar een rechtvaardigere wereld. Het is gemakkelijk je te laten verleiden tot haat, maar weet dat alleen liefde ervoor kan

zorgen dat de wereld beter wordt. Wijs niet naar een ander als je te weinig liefde in de wereld ervaart, maar zorg zelf voor meer liefde in de wereld die jij voor ogen hebt.

### **De Toekomst**

Voorspellingen komen niet altijd uit, want de toekomst staat niet vast. Onze intenties bepalen voor een groot deel de toekomst. Wij handelen vanuit onze intenties. Wij creëren vanuit onze intenties. Het leven draait niet om de grote evenementen, maar om alle kleine gebeurtenissen. Ieder mens doet ertoe. Ieder mens maakt het verschil. Onze individuele intenties verplaatsen ruimte en tijd richting een nieuwe toekomst. Zorg er daarom voor dat je er alles aan doet om je Zelf te Zijn, bewust en liefdevol.

Dit is een verhaal van Hoop en Vertrouwen. De voorspellingen zijn mogelijke uitkomsten van vele voorliggende scenario's. Onze intentie is belangrijk, daarom schrijf ik hier mijn overpeinzingen, visies en suggesties erbij op. Wij hebben keuzes en zijn de toekomst. Passief voorspellingen lezen is een optie, maar mijn wens is dat we actief de toekomst gaan sturen richting een vrediger, rechtvaardiger en liefdevollere wereld. Iedereen die dat ook wil is welkom. Wie weet vang je een glimp op van de schijnbare overgang van een cyclus naar de spiraal. Vanuit jouw Aardse lichaam bewust het 'Hele Leven' waarnemen, één zijn met alles en zo je wilt God Ontmoeten.

Nico Cost, 1 oktober 2022