

Wanneer de mist optrekt, moet je nog niet gaan rennen

Het is winter, nat en koud. De nacht is bijna voorbij en aan de horizon zie je een diffuus licht. Er hangt een dichte mist over de velden zodat je weinig zicht hebt. De dageraad breekt zo dadelijk aan, maar je weet niet waar je staat noch wat er om je heen gebeurt. Eindelijk is het zover.

Maar je staat niet in een veld met bloemen of koeien. Je staat bij een druk kruispunt in een megastad. De reclameborden schreeuwen je tegemoet. Al die felle lichten ontnemen je het zicht op de vieze stegen. Door het getoeter hoor je niet het zachte huilen van de armen. De grote stad.

Waar moet je naartoe? Kun je die reclames geloven? Wacht even. De mist is weg. Toch? Of niet? Is de nacht eigenlijk wel voorbij? Is dit werkelijk een nieuwe dag? Wat is er dan veranderd, want die reclame en herrie is nog hetzelfde. Is die mist wel opgetrokken? Of lijkt dat maar zo?

Je staat stil en denkt na

Hier kun je je niet concentreren dus je neemt een taxi, het centrum uit naar een rustig park. Waar was je gisteren gebleven? Ja, in deze zelfde stad. Toen was het ook winter. Nu is het nog steeds winter. En koud en nat. Heb je het dan gedroomd? Dacht je dat er werkelijk iets veranderd was?

Maar natuurlijk, ze hebben andere reclameborden opgehangen. Daarom zag het er toch anders uit. De herrie was nog wel hetzelfde. De krantenkoppen zijn eigenlijk ook niet veranderd. Waarom denk je dat er iets veranderd is? Hoopte je dat zo? Je dacht een nieuwe dag, nieuwe kansen? Vandaag?

Wat stond er in de krant? O ja, er waren weer mensen vermoord op de West Bank. Er is weer geweld gaande in Congo. Trump zegt dat hij de wereld gaat redden. Rusland is de schuld van alles. Je kunt een paar miljoen winnen in de loterij. Binnenkort zijn er sekspoppen met AI.

Er was ook nog een internetsite met alternatief nieuws. We gaan binnenkort met z'n alle naar de vijfde dimensie. Niet vragen wat of wanneer dat precies is. Trump gaat de wereld redden. Hollywood is een verzamelpplaats voor pedofielen. De Aarde is plat en hol tegelijk. Klik hier voor alternatieve producten.

Je wordt wakker en rekt je uit

Wat een bijzondere droom. De wereld leek veranderd, maar je hebt het gedroomd. Toch is er iets veranderd. Jij bent veranderd. De droom heeft jou inzicht gegeven. De wereld verandert niet zo snel. De reclames wel, maar de herrie niet. Morgen zal het ook nog hetzelfde zijn. Of misschien een klein beetje anders.

Je bent gelukkig niet teleurgesteld. Toch? Wanneer je veel verwacht heb je wel een probleem. Jij bent een klein beetje veranderd afgelopen nacht. Door die droom. Wat denk je dat al die andere mensen doen? Dat ze harder lopen dan jij? Geniet nou maar van al die nachten die voor je liggen, het is heerlijk om te dromen.

Wat ga je doen? Ga je terug naar het centrum of blijf je nog even in het park? Ga je de reclameborden weer opzoeken en kijken hoe ze veranderen? Het je zin in de herrie of vind je de stilte wel prettig en het gezang van wat vrije vogels? Ja, je wilt op de hoogte blijven. Misschien verandert er wel iets.

Het wordt avond en koeler. De duisternis valt in. Bedtijd. Morgen vroeg weer op. Er is vast weer mist. Je trekt de lakens en dekens over je heen. Jij kan dat. Je gaat slapen met de gedachte: "Wat is eigenlijk het werkelijke leven?" Voordat je in slaap valt bid je voor alle mensen die het slechter hebben dan jij. Je verandert. Mist.

Nico Cost, 19 februari 2025